



NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HOKISA IN NEDERLAND

HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.

BIJ DE AFSLUITING VAN DE KLEUTERSCHOOL KRIJGEN KINDEREN IN ZUID AFRIKA EEN HEUS DIPLOMA. PERRY TSANG VERZAMELDE VOOR DEZE NIEUWSBRIEF FOTO'S VAN TROTSE HOKISA-KIDS DOOR DE JAREN VAN.

TROTSE ALS EEN PAUW

HIJ SCHREEF ERBIJ: HET IS EEN WAAR FEEST, ALLE MEISJES DRAGEN EEN WITTE JURK EN HUN HAAR WORDT OP KUNSTIGE MANIEREN GEVLOCHTEN, DE JONGENS DRAGEN ALLEMAAL EEN ZWARTE BROEK EN EEN WIT OVERHEMD. ZE LOPEN MEE IN EEN LANGE PROCESSIE DIE TOT LAAT IN DE AVOND DUURT. WIJ ZIJN ALTIJD ZEER ONTROERD DIE KLEINTJES ZO TROTSE TE ZIEN!

Nieuws uit Zuid Afrika



MEER TROTSE PAUWEN OP PAGINA 2 + 3

IN DEZE GROEP STAAT ANITA ALS DERDE VAN RECHTS. OP DE LAGERE SCHOOL ZIT ZE NU IN EEN GROEP MET VLOTTE LEERLINGEN DIE EXTRA LES KRIJGEN OM TE VOORKOMEN DAT ZE ZICH GAAN VERVELEN IN DE KLAS. IN DEZE 'MIND MATTERS' LESSEN WORDEN ZE UITGEDAAGD OM NA TE DENKEN OVER EN OPLOSSINGEN TE VERZINNEN VOOR MOEILIJKE SITUATIES, ZOALS: HOE KUN JE OVERLEVEN OP EEN ONBEWOOND EILAND? WAT HEB JE DAN NODIG, EN WAT MOET JE KUNNEN? OF: JE GAAT OP VAKANTIE NAAR DE ZUIDPOOL. HOE DENK JE DAAR TE KOMEN, WAT WIL JE MEENEMEN, HOE KOM JE DAAR AAN ETEN? EN HOE, EN HOE, EN HOE...

In de media: HOKISA op TV!



Op 13 januari 2014 zond de Zuid Afrikaanse televisiezender SABC 3 in het ochtendprogramma Expresso een interview uit met de teamleden Eunice, Simphiwe en Mandisa. Het is te vinden op youtube via deze link:

<https://www.youtube.com/watch?v=mhyleobckSs>

Bij de naamsvermelding is iets misgegaan: Simphiwe (de man) en Mandisa (de vrouw links) zijn verwisseld.



**Xolelwa
2003**



**Zimi
2005**



**Lolo
2006**



**Sive
2007**



**Ayakha
2008**

1994-2014: 20 jaar democratie in Zuid-Afrika

Toen Mandela eind 2013 stierf was voor iedereen duidelijk: hij mocht in vrede gaan op 95-jarige leeftijd, maar hij zal nog lang erg gemist worden. Het huidige ANC telt geen politicus die ook maar in zijn schaduw kan staan. De zittende president, Jacob Zuma (72), oogstte vooral negatieve publiciteit omdat hij zijn privé huis met belastinggeld verbouwde tot een superluxe resort met ondermeer een eigen zwembad en een kliniek. Het ANC zelf kreeg veel kritiek na de dood van 34 mijnwerkers in het stadje Marikana op 16 augustus 2012. Velen daarvan zijn op de vlucht voor de politie neergeschoten.

Winst en verlies

Iedereen wist vóór de verkiezingen dat het ANC stemmen zou verliezen – maar hoeveel? En iedereen wist dat de officiële oppositie, de DA (Democratic Alliance) zou winnen. Wat niemand wist was hoeveel steun twee nieuwe partijen zouden krijgen. De EFF (Economic Freedom Fighters) is door Julius Malema opgericht in november 2013. Malema staat bekend om zijn radicale linkse uitspraken zoals “Nationalisering van mijnen en banken”. Voorbeelden voor hem zijn Robert Mugabe en Fidel Castro. Hij toont weinig respect voor democratie. Zo laat hij zich, in plaats van partijvoorzitter, opperbevelhebber (“commander-in-chief”) noemen. En dan is er de partij AGANG (dat betekent “Opbouw” in het Sotho) met haar leidster Mamphela Ramphele. Ramphele was de partner van de vermoorde verzetsheld Steve Biko en werkte als arts, socioloog en internationaal econoom (onder meer bij de Wereldbank in New York). Het resultaat is inmiddels bekend: het ANC heeft maar iets meer dan 3% verloren en bleef boven de 60%. De DA won 6%, heeft 22% nationaal en blijft de regeringspartij in de provincie Westkaap. De EFF boekte een groot succes met bijna 6,5% van de stemmen, terwijl AGANG onbeduidend bleef.

Op 7 mei 2014 vonden in Zuid-Afrika verkiezingen plaats. Het was een veelbewogen verkiezingsstrijd en het ANC, de regeringspartij (aan de macht sinds 1994), won, maar niet zo overtuigend als voorheen.

Wij vroegen Lutz van Dijk, mede-oprichter van HOKISA, wat de verkiezingen betekend hebben voor het township Masiphumelele. Wat merken de kinderen en medewerkers van HOKISA, maar ook burens en vrienden daarvan? Lutz kijkt terug op 20 jaar democratie in Zuid-Afrika.

Mamphela Ramphele had te weinig mensen ervan kunnen overtuigen dat de partij meer was dan zichzelf.

Werkloze jongeren

En in Masiphumelele en HOKISA? Iedereen vindt het zeker goed dat nu duidelijk is dat Zuid-Afrika geen een partij staat kan worden – er zijn meer partijen dan het ANC en het politieke debat blijft gelukkig controversieel. Maar bijna iedereen uit de oudere generatie vindt het verdrietig dat maar iets meer dan 20% van de “freeborns” – de generatie die na 1994 is geboren en 2014 voor het eerst mocht stemmen – naar de stembus ging. Bij HOKISA deed Aphiwe, die net 18 was geworden, dat wél. Maar veel jonge mensen hebben er weinig vertrouwen in dat de politiek hun aan de zo noodzakelijke banen kan helpen. Meer dan 50 procent van de 18-25 – jarigen is werkloos. In arme townships als Masiphumelele is dat vaak meer dan 75%. Elke dag zijn er demonstraties (vaak ook met geweld) van mensen die ook na 20 jaar democratie nog steeds in grote armoede leven – terwijl ze wel zien hoe bepaalde politici die ooit ook arm waren, nu in grote luxe leven. In Masiphumelele zijn in onze arme wijk “Wetlands” (waar ongeveer 10.000 mensen zonder toiletten, water en elektriciteit moeten overleven) twee grote branden geweest. Daarbij zijn 6 mensen, waaronder 2 kinderen, verbrand. De meeste medewerkers van HOKISA hebben een petitie voor Masiphumelele ondertekend met de oproep: bestrijd extreme armoede door land en huizen eerlijk te delen ([zie www.petitionbuzz.com/petitions/overcomingpoverty](http://www.petitionbuzz.com/petitions/overcomingpoverty)). Als dat niet gebeurt in de nabije toekomst zal dit land niet nog een keer 20 jaar vrede meemaken. Sommige journalisten spreken van een “Zuid-Afrikaanse lente” die dreigt. Als het maar een lente wordt – en geen herfst zoals we nu in veel Arabische landen zien.

LESBISCHE LIEFDE Sonwabisiwo Ngcowa, kandidaat bestuurslid van HOKISA, schreef het jeugdboek *In search of Happiness*, over de liefde tussen twee tienermeisjes die te maken krijgen met vooroordelen over lesbische vrouwen en met vreemdelingenhaat. Uitgeverij **Cover2cover books**; besteladres: www.cover2cover.co.za Prijs: R 160 (ca. € 12). In juli 2014 verschijnt de Duitse vertaling, met als titel: **Nanas Liebe**. Uitgeverij **Peter Hammer**. Besteladres: www.peter-hammer-verlag.de; prijs ± € 15.





Anam
2009



Ntombi
2009



Panana
2010



Anita
2011



Aphelefe
2014



Een reisverslag

Een reisverslag

**KAREN POLAK, JUSTUS VAN DE KAMP EN ROZETTE KATS,
HOKISA VRIENDEN VAN HET EERSTE UUR, BEZOCHTEN ZUID
AFRIKA. HIERONDER DOET JUSTUS VERSLAG.**

Hoe kwamen we in Zuid-Afrika? We vervelen ons niet en hoeven niet zo nodig de wereld rond te vliegen. Maar Rozette kreeg voor haar zeventigste een retourtje Kaapstad, om haar oude vriend Lutz op te zoeken. Zei Lutz: "Wat fijn dat je komt! Maar ik kan maar een weekje vrijmaken, dus kom niet alleen!" Vroeg Rozette haar vriendin Karen om mee te gaan. Vroeg Karen haar gabber

Justus om mee te gaan. Mij dus. En dus namen we een maand vrij om Lutz en Perry te zien. Om de kinderen van Hokisa te zien. Om Kaapstad en de Westkaap te zien. Om, tenslotte, naar de Cederbergen te gaan.

Hoe was het? Ach, hoe vermijd je de clichés. Het land is zo allemachtig mooi. Zo veel machtige berglanden, zoveel droge hoogvlaktes met de onwaarschijnlijkste woestijnplanten. Prachtige vogels. Nergens voor nodig om olifanten of leeuwen te zoeken: in je eigen tuin zie je de prachtigste suikerbekkies (honingzuigers), gekke kikkertjes en brutale hadada-ibissen. Zo veel aardige mensen, Afrikaans, Engels of Xhosa pratend. Zwart, blank en zoveel tinten ertussen. Wel opvallend dat de huizen/

tuinen van blanken met schrikdraad omheind zijn (niet bij Lutz en Perry) en bordjes dragen van particuliere beveiligingsdiensten. Dat je enorme krottenwijken ziet. Dat je hoort van erg gewelddadige misdaad. Een gevolg van armoede en rijkdom met jaren van geweld die veel zielen verknald hebben?

Over geweld en vervolging gesproken. Rozette Kats werd als in de oorlog geboren baby aan niet-joodse burens doorgegeven. Dat hoorde ze op haar zesde van haar ouders, die haar ouders eigenlijk niet waren: haar echte familie was er niet meer. In de loop der jaren heeft ze dit verhaal uitgezocht, en nu bezoekt ze scholen waar ze kinderen erover vertelt. Daarbij houdt ze erg goed rekening met haar publiek. Ze vertelde haar verhaal in een tjokvolle zaal van het Holocaustmuseum in Kaapstad (wat een aardige mensen werken daar!).

**We zijn in Masiphumelele geweest!
We hebben de Hokisahuizen
gezien. De sfeer geproefd. Een
verjaardag meegemaakt: liedjes
zingen, pakjes geven, zoete taart
eten. Sive gaf ons een rondleiding,
langs alle kamers. We moesten wél
zeggen wat volgens ons de mooiste
kamer was. De zijne uiteraard!**

Maar, nog bijzonderder: ze vertelde het ook aan een groep van zo'n tien Hokisakinderen, van kleuter tot tiener, op een middag bij Lutz en Perry thuis. Op de foto kun je zien dat iedereen net uit het zwembad kwam. De kinderen zaten in een kring en luis->>>

terden ademloos. En erna stelden ze ook vragen. 'Hoe hebben ze jouw familie doodgemaakt?' 'Hebben ze die mensen die dat deden gestraft?' Voor hun was Rozette een soort oma. Een knuffelbaar iemand uit een héél oude tijd. Dat bleek uit de vraag: 'Hoe oud was jij toen je geboren werd?'



Terug in Amsterdam. Hokisa-plein. Het is opeens heel anders op dertig april (laatste Koninginnedag) 2013 en 26 april (eerste Koningsdag) 2014 over Hokisa te vertellen. We hebben ze gezien, de vrolijke en doodernstige dreutels en kerels, meiden en meisjes. Dat maakt het anders. Heel anders.



VAN LINKS NAAR RECHTS: PERRY, KAREN, NOMZAMO, JUSTUS, NOMATSHAYNA EN ROZETTE OP ROBBEN EILAND

NIEUWS UIT NEDERLAND

JUSTUS EN KAREN ZIJN SINDS DE START, 10 jaar geleden, de gastouders en buurt-ambassadeurs van het HOKISAplein. Hun huis vormt die dag het bruisend centrum van logistiek en bevoorrading. Dit jaar brachten alle huisgebakken taarten, zelfgekweekte zonnebloemen en stukgelezen bestsellers samen met de koffie en andere koopwaar weer ruim € 1.600 op, en de extra giften en het belastingvoordeel van de goede-doelenaftrek meegerekend kwam het totaalbedrag uit op € 3.034. Het werd een heel gezellige dag voor de talrijke bezoekers, met dank aan de enorme inzet van ook veel jeugdige en vooral aardige vrijwilligers.

HOKISA-VRIENDIN MONIQUE DE MEYERE heeft een prachtige donatie weten te bewerkstelligen via haar werkgever. Strategy& (voorheen Booz & Company) kon hun relatiegeschenken met de oude naam (pokerfiches. Usb-sticks. T-shirts, kaartspelletjes, koffiemokken etcetera) niet meer gebruiken. De geschenken werden tijdens de wekelijkse vrijdagavondborrel te koop aangeboden aan de medewerkers en de opbrengst (€ 1.410) was voor HOKISA.

ANDERE GOEDE VRIENDEN VAN HOKISA raakten op reis in Zuid-Afrika, door een bezoek aan het HOKISA huis, zo geïnspireerd

door de filosofie van het huis dat zij, eenmaal terug in Nederland een groot feest voor familie, vrienden en kennissen gaven met als cadeau - tip een bijdrage voor HOKISA. Dit bracht zoveel geld op dat zij (met in het achterhoofd de mogelijkheid de fiscale aftrekbaarheid) besloten om de opbrengst te verdubbelen en € 3.500 op de HOKISA rekening konden storten.

MARISE VAN DER EIJNDEN WERD 60 en besloot HOKISA mee te laten delen in dit heugelijke feit. Genodigden mochten naast (of in plaats van) een persoonlijk cadeau ook een bijdrage storten voor HOKISA. Zo zamelde zij € 365 in.

Masiphumelele- we will make it together!

Doelstelling HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.

Donaties Het draaiende houden van het HOKISA-huis kost nu rond de € 6.600,- per maand. Jullie bijdragen zijn dus meer dan welkom! Wil je periodiek een vast bedrag overmaken, vraag dan een machtigingskaart aan op ons e-mail adres: hokisa.nl@hetnet.nl

HOKISA heeft sinds januari 2014 een ANBI erkenning. Daarom zijn donaties aan HOKISA aftrekbaar voor de belasting. Op de site kun je lezen hoe dat in zijn werk gaat.

Contact mail: hokisa.nl@hetnet.nl
Postadres: Karwihof 2, 2215 BZ Voorhout.

Tekst Nieuwsbrief:
Stichting Vrienden van HOKISA Nederland
(Vera Habers, Dineke Koerts, Els Schellekens, Ineke Verweij en Constance Vos).

Vormgeving en drukwerk mogelijk gemaakt door:
Sterk Ontwerp bno (www.sterkontwerp.nl)
MewaDruk (www.mewadruk.nl)

**Masiphumelele-
we will make it
together!**



Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland
Karwihof 2, 2215 BZ Voorhout

Meer weten? Mail naar hokisa.nl@hetnet.nl
of kijk op www.hokisa.nl of www.hokisa.co.za

Giften: NL46INGB0009232137
t.n.v. Stichting Vrienden van Hokisa.