



NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HOKISA IN NEDERLAND

HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.



UITGAVE ZOMER 2010

DE OPENING VAN HET WERELDKAMPIOENSCHAP VOETBAL BIJ HOKISA!

Vandaag, 11 juni 2010, was een hele spannende dag, in Zuid-Afrika, in Masiphumelele en bij HOKISA! We hebben er allemaal lang op gewacht en eindelijk is het HIER. We hadden een vroege lunch en vierden de verjaardag van één van onze kinderen. Wat een leuke dag om je 14e verjaardag te vieren - een dag die niet gauw vergeten zal worden. **Toen begon het Waka Waka al!**

Van uw speciale verslaggever Robyn Cohen

We maakten ons op om de openingsceremonie en de openingswedstrijd te kijken. Het was een heel gezelschap – alle kinderen, de meeste medewerkers en ook een bestuurslid met haar gezin. De kamer was versierd met vlaggen en vuvuzela's, de kids hadden hun gezicht – en deels hun lichaam – beschilderd met de Zuid-Afrikaanse vlag en we hadden allemaal Zuid-Afrikaanse tattoo's op ons lijf geplakt. Allemaal zijn we dol op voetbal – en een paar van onze oudere jongens zijn er GEK op. We hebben allemaal onze favoriete spelers in Bafana Bafana, maar ik denk toch dat Khune (onze keeper) hier in huis favoriet is.

Gespannen, zenuwachtig en hoopvol keken we naar de wedstrijd.

Het eerste doelpunt was fantastisch en je kon voelen hoe het land feestvierde, overall. Iedereen was buiten aan het rennen en schreeuwen, aan het blazen op hun vuvuzela's en Tshabalala's megaprestatie de hemel in aan het prijzen.

De gelijkmaker was teleurstellend en het schot aan het einde van de wedstrijd, tegen de lat, zou ongelofelijk geweest zijn, maar we kunnen ons gelukkig prijzen met het resultaat en hebben veel vertrouwen in de komende wedstrijden. Ons team maakte ons trots en op dit moment voelt het geweldig

Masiphumelele-
we will make it
together!



om Zuid-Afrikaans en Afrikaans te zijn. De straten hangen vol met vlaggen en op elke auto wappert er minstens één. We zijn blij met zoveel bezoekers in de stad en hopen van harte dat het toernooi voorspoedig verloopt en dat iedereen de tijd van zijn leven heeft in ons bijzondere land. De kinderen hebben nu vakantie en er zal dus plenty meer voetbal in het HOKISA huis zijn. Maar het absolute hoogtepunt wordt vast en zeker het bezoek aan het nieuwe stadion hier in Kaapstad. We hebben namelijk kaartjes gekregen voor de wedstrijd Nederland-Kameroen op 24 juni! We gaan met z'n allen, kinderen en medewerkers en we kijken er enorm naar uit. Het zal vast en zeker een geweldige ervaring worden.

Ik stuur een paar foto's mee van ons allen in 2010 stemming
Veel HOKISA liefs voor al onze vrienden in Nederland.

**Zoals we nu zeggen
in Zuid-Afrika: ...
– feel it, it is here!**

indaba

IN DE VORIGE NIEUWSBRIEF NOEMDE ROBYN COHEN DE KINDER-INDABA (VERGADERING) BIJ HOKISA UNIEK EN EEN BLIJK VAN RESPECT VOOR DE KINDEREN. ELKE ZATERDAG EN TIJDENS DE VAKANTIES ELKE DAG IS ER EEN 'KINDER-INDABA'. DE KINDEREN ZITTEN DAN MET DE AANWEZIGE TEAMLEDEN IN EEN GROTE KRING. ZE BEPALEN ZELF WAAR ZE HET OVER WILLEN HEBBEN. OM BEURTEN ZIJN ZE VOORZITTER. DE INDABA'S GEVEN DE KINDEREN EEN ENORME ZELFVERZEKERDHEID DIE ZELFS OP SCHOOL BIJ DE LERAREN OPVALT. HIERONDER DOET PERRY TSANG VERSLAG VAN ZO'N KINDER-INDABA, EIND 2009.

'Vandaag is Yaya (8) de voorzitter.

De Indaba wordt altijd geopend met een gebed. Dit keer bidt *Panana (4)* voor. Het is echt schattig om te zien hoe zo'n kleintje zegt dat we allemaal onze ogen moeten sluiten "VALANI AMEHLO". Ik geniet ervan om die kleintjes in volle ernst te zien bidden. Na het gebed zei *Siwo (7)*: Perry had zijn ogen niet dicht. Ik vroeg hem hoe hij dit wist, en dat was meteen een ijsbreker, want iedereen lag in een deuk.

Yaya: Wie heeft iets leuks gedaan op school?

Xoliswa (14) steekt haar vinger op en vertelt over het schoolreisje naar Robbeneiland. Ze was daar al geweest met de andere HOKISA kids, maar met haar schoolvriendinnen vond ze het toch veel leuker. Ze was verdrietig omdat er 10.000 konijnen werden gevangen en afgemaakt. Maar: 'het is wel goed dat het vlees naar de arme mensen gaat'.

Thabiso (15) voegt eraan toe, dat ook 200 hertjes moeten worden afgeschoten omdat ze alle begroeiing op eten. *Nomfundo (5)* begint te huilen omdat ze het zo zielig vindt.

Lebuhang (7) vertelt dat *Ayokha (2)* hem vanmorgen had geslagen en daarbij zijn bril gebroken. Ik beloof hem straks zijn reservebril te geven.

Funeka (13) vraagt spontaan wanneer we naar BeaverLac op zomerkamp gaan. Yaya zegt dat Funeka vergat haar vinger op te steken, maar geeft mij toch het woord.

Ik vertel dat het kamp op 14 december begint en dat dit nog 24 nachties slapen is.

Sipho (15) wil weten of onze honden ook meegaan. Dat zou hij leuk vinden. Ik antwoord dat het niet kan, omdat het veel te heet is voor de oude Pablo (16). En dat Lutz of ik thuis zal blijven vanwege de honden.

Funeka: Dan moeten jullie de honden maar bij de burens brengen.

Vervolgens doen de kinderen allerlei voorstellen voor spelletjes op het kamp, en ze bedenken wat we allemaal mee moeten nemen.

Monks, onze nieuwe medewerker, vertelt dat Yaya stout was geweest op school en bij de hoofdmeester op het matje geroepen was.

Ik steek m'n hand op en vraag aan de voorzitter wat hij heeft uitgespookt.

Yaya buigt zijn kleine koppie en vertelt: terwijl juf zat voor te lezen maakte hij de andere kinderen aan het lachen. Toen juf hem boos aankeek, had hij "Voetsak" (Afrikaans voor rot op) gezegd.

Tamura (8) en *Nomfundo (5)* slaan hun hand voor de mond en beginnen te giechelen.

Een paar groteren glimlachen.

Monks zegt dat je zoiets nooit tegen en ouder persoon mag zeggen, en dat je ouderen met respect moet behandelen.

Lebuhang steekt zijn hand op en zegt: Yaya moet een tekening maken voor de juf en haar zijn excuses aanbieden. (Dat was vorige week ook zijn opdracht geweest, toen hij het koekje van de juf had opgegeten).

Themba (13) vertelt over zijn eerste pianoles. Hij wil er graag mee doorgaan, en vindt zijn lerares een grappige vrouw.

Xoliswa: Themba kan al twee nieuwe nummers op het keyboard spelen.

Monks: Zijn er nog meer punten die jullie willen bespreken?

Er klinkt een luid NOOOOOOO.

Ik denk ze zo snel mogelijk naar het strand willen om te gaan zwemmen. Terwijl *Lebuhang* het slot gebed uitsprekt, kijkt *Siwo* me met grote ogen aan.

Hij glimlacht en geeft me een vette knipoog.'

indaba



BIJ DE OPLEVERING VAN HET HOKISA HUIS IN NOVEMBER 2002, WAS ER TE WEINIG GELD OVER VOOR EEN GOEDE INBOUW KEUKEN EN WERD ER EEN SOORT NOODKEUKEN GEÏNSTALLEERD. NA AL DIE JAREN INTENSIEF GEBRUIK WAS HET HOOG TIJD OM DEZE TE VERVANGEN. OM DIT TE KUNNEN VERWEZENLIJKEN HEBBEN WIJ EEN AANVRAAG BIJ "WILDE GANZEN" INGEDIEND EN GEHONOREERD GEKREGEN. BIJ HET TER PERSE GAAN VAN DEZE NIEUWSBRIEF IS ER HEEL GOED NIEUWS: HET STREEFBEDRAG IS BEREIKT, DE WILDE GANZEN HEBBEN DAAR NOG EENS 70 % BIJ GEDAAN EN ER IS EEN MOOIE NIEUWE KEUKEN GEPLAATST. PERRY TSANG VERTELT HOE DAT IN Z'N WERK GING.

'Tijdens een speciale "keuken INDABA" (vergadering) kon iedereen in het HOKISA huis zijn wensen en ideeën inbrengen. Er ontstond een prachtig ontwerp waarin er bovendien enorm veel ruimte in de pantry werd gecreëerd. Er moest natuurlijk wel gekookt worden tijdens de verbouwing, dus werd er in de woonkamer een losse tegelvloer van 4 bij 4 meter gelegd en de elektrische kabel van kookstel en oven tijdelijk verplaatst.

Er moest eerst gesloopt worden en een nieuwe tegelvloer gelegd door een fantastisch team, dat alle problemen die we tegenkwamen zonder extra kosten of zeuren oploste.

En toen was het feest. De keuken werd geopend met een zondagochtend ontbijt voor alle kinderen en teamleden van HOKISA met als eregasten iedereen die aan de keuken had mee gewerkt. Het begon goed, maar terwijl het spek in de pannen zat, viel de elektriciteit uit: er bleek iets mis met een aansluiting. Bij toeval kwam de elektricien veel te vroeg, zodat hij het probleem kon oplossen. Gelukkig maar, want wat is een ontbijt zonder spek, zonder eitjes, zonder koffie.....? We waren dus nog druk bezig toen de gasten arriveerden, maar eigenlijk maakte dit het feest echt huiselijk.

Nu, ruim twee maanden en een aantal kinderziekten van de keuken later, is de HOKISA KEUKEN in full swing, de medewerkers genieten er iedere dag weer van en het is een sport geworden om hem/haar zo Spic en Span als mogelijk te houden.

HOKISA wil de WILDE GANZEN hartelijk bedanken dat zij voor ons gevlogen hebben!



WELKOM OP DE DONATEURSDAG 2010

Op zondagmiddag 26 september vindt er weer een HOKISA donateursdag plaats, met als speciale gasten Robyn Cohen en Lungelo Nqojana, die dan zo'n 1 ½ jaar als directeur van HOKISA werken. De donateursbijeenkomst is een mooie – en gezellige – gelegenheid om kennis met hen te maken en alle nieuws uit het HOKISA huis uit eerste hand te horen. De bijeenkomst vindt plaats in Amsterdam. Als je van plan bent te komen, mail dan naar hokisa.nl@hetnet.nl. Wij sturen je dan het adres en de precieze aanvangstijd toe.



Ayte speelt verzoeknummers... boeken kasten leeg en weer vol.....Tipi met handelopbrengst.....en een vol terras

KONINGINNEDAG 2010



Noeste werkers blazen even uit.....nog wat handel.....hard werken aan de bar..... en ook kleine kopers deden goede zaken

NIEUWS UIT NEDERLAND

het HOKISA-PLEIN in Amsterdam Watergraafsmeer

Ook dit jaar was het grasveldje op de hoek Hogeweg – Arntzeniusweg volledig omgetoverd tot HOKISAPLEIN. Vooral dankzij Justus en Karen, die tevoren ervoor gezorgd hadden dat de buurt geïnformeerd was over de plannen om op deze plek geld in te zamelen voor HOKISA.

De dag begon wat miezerig en koud en we weifelden een paar uur lang of de boeken en kleding al neergezet konden worden, omdat donkere wolken zich samen pakten en het even flink begon te waaien. Tegen het einde van de ochtend klaarde het gelukkig op en werd het allengs drukker op ons plein. Er was dan ook van alles te doen.

In het HOKISA - café (duidelijk herkenbaar door het prachtige reclamebord, geschilderd door Suze) was koffie en thee met zelfgebakken taart van Nick en brownies van Dirk - die ook nog tussendoor uren stond af te wassen - er waren hartige quiches en humus van handgepelde kikkererwten gemaakt door Tjalling. Het geheel werd omlijst met muziek van een jeugdige live – accordeonist Ayte. Heerlijk om te zien dat ook jongeren zich wilden inzetten voor het goede doel!

Midden op het HOKISA plein stond een sfeervol ingerichte tipi-tent en natuurlijk trokken ook de tafels met kleding, boeken en andere spulletjes de aandacht van voorbijgangers. Wie zin had kon een speeddate coachingsgesprek krijgen of zichzelf verwennen met de stekkie van de kingsize-zonnebloemen, net als eerdere jaren liefdevol opgekweekt door Eugene.

Trouwe donateurs kwamen langs en hielpen een handje, hetzij met de verkoop of door zelf wat te kopen.

Al met al was het weer een zeer geslaagde dag en met al die activiteiten hebben we in totaal maar liefst € 1083,55 opgehaald!

Namens HOKISA: Heel hartelijk dank aan iedereen die dit geweldige festijn weer mogelijk heeft gemaakt!

Doelstelling HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.

Donaties Het draaiende houden van het HOKISA-huis kost nu rond de € 6.600,- per maand. Jullie bijdragen zijn dus meer dan welkom! Wil je periodiek een vast bedrag overmaken, vraag dan een machtigingskaart aan op ons e-mail adres: hokisa.nl@hetnet.nl

Donaties aan HOKISA zijn aftrekbaar voor de belasting. Op de website kun je lezen hoe dat in z'n werk gaat.

Contact mail: hokisa.nl@hetnet.nl
Postadres: Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout.

Tekst Nieuwsbrief: Stichting Vrienden van HOKISA Nederland (Vera Habers, Dineke Koerts, Els Schellekens, Ineke Verweij en Constance Vos).

Vormgeving en drukwerk: gesponsord door Sterk Ontwerp bno (www.sterkontwerp.nl) en vanLieremedia (www.vanlieremedia.nl)

**Masiphumelele-
we will make it
together!**



Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland
Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout

Meer weten. Mail naar hokisa.nl@hetnet.nl
of kijk op www.hokisa.nl of www.hokisa.co.za

Giften: Giro 9232137
t.n.v. Stichting Vrienden van Hokisa.