



# NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HOKISA IN NEDERLAND

HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.



UITGAVE ZOMER 2009

In MAART dit jaar droegen LUTZ VAN DIJK en KARIN CHUBB de dagelijkse leiding over aan Lungelo Nqojana, een van de eerste HOKISA medewerkers, in 2004 en 2007 aanwezig op onze donateursdag in Amsterdam, en Robyn Cohen. In deze nieuwsbrief blikken Lutz en Karin terug op het prille begin en de voorspoedige groei van HOKISA.

Ook in Nederland vonden verschillende activiteiten plaats. De PAASCOLLECTES in de Dominicuskerk in Amsterdam BRACHTEN maar liefst 2385 euro op!

Daarnaast was er op 30 april weer een HOKISA-plein in Amsterdam. ELDERS in deze nieuwsbrief geven we EEN IMPRESSIE.

Het is inmiddels TRADITIE dat een aantal medewerkers van Spirit meedoet aan de Dam – tot – Damloop en zich daarbij laat sponsoren voor HOKISA.

*In september 2009 zijn de lopers weer van de partij!*

En iedere maand ontvangen we een mooi bedrag van de vaste en incidentele Nederlandse donateurs. Hartelijk dank voor jullie steun, ook immaterieel.

STICHTING VRIENDEN VAN HOKISA NEDERLAND

Masiphumelele- we will make it together!

## BIJDRAGEN aan de Droom van een NIEUW Zuid-Afrika

IN MEI 1997 LEERDEN WIJ, KARIN EN LUTZ, ELKAAR KENNEN TIJDENS DE HEARINGS VAN DE WAARHEIDS- EN VERZOENINGSKOMMISSIE ONDER LEIDING VAN AARTSBISSCHOP DESMOND TUTU. HET WAS EEN REGENACHTIGE, KOUDE DAG IN EEN GROTE HAL MET ENKELE HONDERDEN SCHOLIEREN, DIE GEKOMEN WAREN OM TE LUISTEREN NAAR WAT HUN LEEFTIJDGENOTEN HADDEN MOETEN MEEMAKEN TIJDENS DE APARTHEID.

DOOR KARIN CHUBB EN LUTZ VAN DIJK



Wij besloten een boek te schrijven over wat deze kinderen en jongeren vertelden, over hun lijden, maar ook over hun toekomstdromen. Toen het boek 'Between Anger and Hope' in Zuid-Afrika en in Europa verscheen, vonden wij dat alle opbrengsten van het boek naar een project moesten gaan, dat bijzondere aandacht geeft aan de toekomst van kinderen en jongeren.

### DECEMBER 2002

Tijdens bezoeken aan verschillende town-ships realiseerden we ons dat HIV en Aids - toen nog meer verzwegen en gediscrimineerd dan nu - een van de grote uitdagingen van het nieuwe Zuid-Afrika zou worden. Met een groepje activisten uit de kleine township Masiphumelele ten zuiden van Kaapstad zetten wij ons vanaf 2001 in voor de bouw van het HOKISA kindershuis, dat op 1 december 2002 door Bisschop Tutu feestelijk geopend werd.

In 2001 vertrok Lutz met zijn partner Perry Tsang uit Amsterdam om te helpen bij

Al dit werk zou niet mogelijk zijn zonder de fantastische steun van vrienden en vriendinnen in Nederland en andere landen. Jullie betrokkenheid en donaties betekenen veel voor ons. DANK daarvoor!

het realiseren van HOKISA. Perry begon als bijzonder toegewijd vrijwilliger, en werd in 2006 in het bestuur van HOKISA gekozen.

### INFORMEREN

Sinds 2002 hebben 20 kinderen en jongeren, die met HIV en Aids moeten leven, bij HOKISA een thuis gevonden. Daarnaast bood HOKISA werk aan tien bewoners uit de township. In 2005 werd een tweede huis - het HOKISA Peace House - als huisvesting voor medewerkers en 'oudere' jongeren van HOKISA geopend. Simphiwe, staflid van HOKISA, heeft daar bijeenkomsten met jongeren uit de township om hen te informeren over aids / HIV. Er is ook een groep, die steun geeft aan vrouwen die met hun partners niet over hun HIV status durven te spreken.

VAN HET BEGIN WAS HET ONS doel dat HOKISA uiteindelijk los van de oprichters zou kunnen draaien. Geen sociaal project is duurzaam als het afhankelijk blijft van een of twee leiders. Daarom begonnen wij ruim twee jaar geleden het team op de overgang naar nieuwe leiders voor te bereiden. Wij voelden het als een groot geluk dat wij in maart 2009 de leiding konden overdragen aan Lungelo, die vanaf het begin bij HOKISA werkt en aan Robyn, die als professionele verpleegkundige veel nieuwe ervaring inbrengt. Beiden doorliepen de sollicitatie procedure en werden door het team en het bestuur unaniem gekozen. Inmiddels hebben ze ook de harten van alle kinderen als nieuwe "directors" veroverd. Wij - Karin, Perry en Lutz - blijven wel lid van het bestuur. We verheugen ons erop dat we in de toekomst meer tijd zullen hebben voor de kinderen, en ons minder hoeven te bemoeien met de alledaagse leiding. De politieke ontwikkelingen in Zuid-Afrika zijn helaas niet meer zo positief als onder de eerste president Nelson Mandela. Er zijn grote spanningen, en het politieke geweld neemt weer toe. Ook de voetbalkampioenschappen 2010 hebben er tot nu toe weinig aan bijgedragen om de grote verschillen tussen arm en rijk te overbruggen. Desondanks geloven wij, meer dan ooit, in HOKISA. Kinderen hebben de toekomst!

IN DE VOLGENDE  
NIEUWSBRIEF VERTELT  
ROBYN OVER HAAR  
ERVARINGEN  
BIJ HOKISA.

JUSTUS, KARIN EN WOLF TOVERDEN OP 30 APRIL HET GRASVELDJE VOOR HUN HUIS WEER OM TOT HET HOKISAPLEIN. AL 'S OCHTENDS VROEG STONDEN DE LANGE TAFELS MET TWEDEHANDS KLEDING, BOEKEN, SPEELGOED, ZELFGEKWEekte ZONNEBLOEMPLANTJES EN CURIOSA KLAAR VOOR DE GRAGE KOPERS. OOK DE KOFFIE, TAART EN FRISDANK VONDEN GRETIG AFTREK. DE STRALENDE ZON BRACHT IEDEREEN IN EEN GOED HUMEUR, EN TWEE IRANESE DRUMMERS VERHOOGDEN SPONTAAN DE FEESTSTEMMING MET HUN OPZWEPENDE RITMES. WIE MOE WERD, KON ZICH HEERLIJK LATEN MASSEREN. ONDERTUSSEN BOOD ESTHER TOEVALLIGE VOORBIJGANGERS EEN PAKJE MET POSTKAARTEN AAN VOOR 2,50 EURO. ZE KWAM TERUG MET 42 EURO. DE JONGSTE VRIJWILLIGER WAS BUURMEISJE MARA. OP 30 APRIL WERD ZE VIJF JAAR, EN ZE WILDE HOKISA GRAAG HELPEN. MET DE VERKOOP VAN SNOEP EN BELLENBLAAS ZAMELDE ZE BIJNA 20 EURO IN.

AAN HET BEGIN VAN DE MIDDAG HOORDEN WE DAT IN APeldoorn, NA DE SCHOKKENDE AANSLAG, ALLE FESTIVITEITEN WAREN

# Geslaagde op het



AFGELAST, EN DAT DIE IN AMSTERDAM Zouden WORDEN INGEKORT. MAAR IN DE WATERGRAAFSMEER BLEVEN DE STRATEN VOL.

PAS TEGEN ZEVENEN SLOTEN WE DE VERKOOP. NA HET OPMAKEN VAN DE KAS WAREN WE ALLEMAAL VERBLUFT: DE DAG BRACHT UITEINDELIJK 1350 EURO IN HET LAATJE VAN HOKISA. VEEL DANK VOOR ALLE VRIJWILLIGERS DIE MEEHIELPEN MET DE INZAMELING EN VERKOOP VAN SPULLEN, KOFFIE SCHONKEN, HOKISA ONDER DE AANDACHT BRACHTEN OF OP EEN ANDERE MANIER BIJDROEGEN. EN UITERAARD AAN ALLEN DIE DE PRIMA TWEDEHANDS KOOPWAAR AAN HOKISA DONEERDEN.

BIJ HET AFSCHIED WAS IEDEREEN  
HET EROVER EENS: **VOLGEND JAAR WEER!**





# KONINGINNE DAG HOKISA-PLEIN





# KLEINE kinderen worden GROOT



Enkele HOKISA-kids anno 2009:  
de stoere tieners.....

... en de allèrjongste,  
net één jaar oud.

HOKISA  
Op de foto bij  
HOKISA

INMIDDELS BIEDT HOKISA EEN THUIS AAN 20 KINDEREN. HOEWEL, ENKELE BEWONERS VAN HET EERSTE UUR KUN JE NAUWELIJKS MEER KIND NOEMEN. ZE ONTWIKKELDEN ZICH TOT ZELFBEWUSTE JONGEREN, DIE HET GOED DOEN OP SCHOOL EN BIJDAGEN AAN

HET HOKISA HUISHOUDEN. HET TEAM GROEIDE MEE. TOT HOE LAAT DE PUBERS OP EEN FEESTJE MOGEN BLIJVEN, EN WAT TE DOEN ALS ZE DAN TOCH TE LAAT KOMEN, IS NU REGELMATIG EEN HEFTIG ONDERWERP VAN GESPREK.

**Doelstelling** HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.

**Donaties** Het draaiende houden van het HOKISA-huis kost nu rond de € 6.600,- per maand. Jullie bijdragen zijn dus meer dan welkom! Wil je periodiek een vast bedrag overmaken, vraag dan een machtigingskaart aan op ons e-mail adres: [hokisa.nl@hetnet.nl](mailto:hokisa.nl@hetnet.nl).

*Donaties aan HOKISA zijn aftrekbaar voor de belasting. Op de website kun je lezen hoe dat in z'n werk gaat.*

**Contact** Voor vragen, opmerkingen en tips zijn wij bereikbaar via ons e-mailadres [hokisa.nl@hetnet.nl](mailto:hokisa.nl@hetnet.nl)

Papieren post kun je sturen naar:  
Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland,  
Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout.

Deze uitgave kwam tot stand door de inzet van Vera Habers, Dineke Koerts, Els Schellekens, Ineke Verweij en Constance Vos die de teksten verzorgden.

Vormgeving en drukwerk werden gesponsord door Sterk Ontwerp bno ([www.sterkontwerp.nl](http://www.sterkontwerp.nl)) vanLieremedia ([www.vanlieremedia.nl](http://www.vanlieremedia.nl))

Masiphumelele-  
we will make it  
together!



Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland  
Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout  
Meer weten. Mail naar [hokisa.nl@hetnet.nl](mailto:hokisa.nl@hetnet.nl)  
of kijk op [www.hokisa.nl](http://www.hokisa.nl) of [www.hokisa.co.za](http://www.hokisa.co.za)

Giften: Giro 9232137  
t.n.v. Stichting Vrienden van Hokisa.