



NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HOKISA IN NEDERLAND
HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.

Kleintjes **w**orden **g**root

In veel kindhuizen in Zuid-Afrika is het gebruikelijk dat kinderen er niet langer dan 2 jaar verblijven. In de praktijk blijkt dat lastig omdat er vaak geen familieleden of pleegouders te vinden zijn die voor een kind kunnen zorgen. Dus heel wat kinderen die als baby of kleuter bij HOKISA kwamen zijn er nu, na bijna 15 jaar, nog altijd. Perry vertelt het verhaal van 5 van hen.

Sive

Sive was erg ziek en ondervoed toen hij in 2002 bij ons kwam. We hadden hem toevallig al eerder leren kennen. Bij de bouw van het HOKISA-huis kwam zijn zieke moeder vragen wat wij aan het bouwen waren en ze had Sive bij zich, net 3 maanden oud en ook ziek. Zo werd Sive het eerste kind dat HOKISA heeft opgenomen.



Sive is van jongs af aan een bijzonder lief en sociaal kind geweest met veel vrienden. Hij geeft met plezier rondleidingen in het HOKISA-huis. De leukste rondleiding voor mij was toen prinses Stephanie van Monaco onze township bezocht en

plotseling met haar lijfwachten bij ons voor de deur stond. Sive leidde haar vrolijk rond en vroeg bij haar vertrek of ze een echte prinses was. Toen ze dit beaamde zei hij dat ze, wanneer ze weer in Masi was, maar moest komen

logeren en dat hij dan een erwt onder een van de matrassen zou verstoppen. Als ze deze zou voelen als ze er op lag dan

zou ze pas een echte prinses zijn! De prinses schoot in de lach en beloofde dit te doen.

Aan het begin heeft hij het op school erg moeilijk gehad maar na een aantal jaren op een fantastische school waar je spelenderwijs al je vakken leert, heeft hij nu een klas op de High School mogen overslaan!



Stichting Vrienden van HOKISA
in Nederland
Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout
Meer weten?
Mail naar hokisa.nl@hetnet.nl of kijk op
www.hokisa.nl of www.hokisa.co.za
Giften: **NL46INGB0009232137**
t.n.v. Stichting Vrienden van Hokisa.

Lolo



Lolo was 3 toen hij als een erg ziek en bang kind bij ons kwam. Hij vertrouwde niemand en had een bijzonder zware tijd achter de rug: zijn moeder was gestorven en zijn vader erg ziek. Lolo is nu 16 en altijd een heel zorgzaam kind geweest, erg geliefd bij iedereen.

Alle kleintjes zien hem als grote broer, hij neemt vaak een kleintje op zijn arm en heeft altijd veel plezier om de capriolen die ze uithalen. Sive is zijn HOKISA broer en beste vriend. Lolo werkt graag met zijn handen en je vindt dan ook altijd schroevendraaiers, scharen, elektriciteitsdraadjes etc. in zijn omgeving. Laatst heeft hij



een speaker box gemaakt van een lege cornflakes doos en die werkte fantastisch.

Lolo was met zijn speciale HOKISA moeder Onwaba tijdens zijn afgelopen vakantie in de Oostkaap

om zijn initiatie tot volwassen man voor te bereiden die volgend jaar plaatsvindt. En al hadden ze er 2 weken geen elektriciteit en konden ze geen vuur maken omdat het continu regende, Lolo kwam terug met een enorme lach op zijn gezicht. Lolo zit op een Waldorfschool voor bijzonder onderwijs waar hij houtbewerking en andere ambachten leert.



Sinovuyo

Sinovuyo was nog geen half jaar toen ze bij ons arriveerde en is nu 13.

Sinovuyo is een sportieve meid, ze speelt hockey en cricket en voetbalt beter dan menige jongen. Ook speelt ze basgitaar in een schoolband.

Sinovuyo wil altijd voor alles en iedereen zorgen. Ik vergeet nooit hoe lief ze voor mijn vader was die slecht ter been is en hoe zij hem waarschuwde voor ieder keitje (steentje) dat op zijn pad lag. Ze wist dan ook al vroeg wat ze wilde worden: verpleegster! Ze zegt het al jaren en wij weten zeker dat je geen betere zal kunnen treffen. Sinovuyo weet niet of haar moeder nog leeft en pas vorig jaar zijn we er achter gekomen dat haar vader in de Oostkaap woont en ook waar. We hebben haar vader uitgenodigd

en ze hebben samen een aantal uitstapjes gemaakt om elkaar een beetje leren kennen. Sinovuyo is heel blij dat ze op Fish Hoek High School is geaccepteerd voor volgend jaar.





Lebo

Lebo, nu 14, was net 2 toen hij bij ons kwam. Zijn oogzenuwen waren door ontstekingen zo beschadigd dat zijn ogen als pingpongballen door zijn oogkassen schoten. We hebben hem meteen

laten opereren en 2 jaar later voor de tweede maal.

Lebo's ogen staan nu veel rustiger. Daarna heeft hij nog 2 operaties aan zijn ogen gehad, maar nu om de krassen op zijn lenzen te verminderen. Vorige maand was ik met hem bij een oogspecialist en deze heeft bevestigd dat we nu moeten wachten met een volgende operatie totdat Lebo volgroeid is. Door zijn ogen heeft Lebo het niet gemakkelijk op school en hij mag daar een iPad gebruiken om foto's van het schoolbord te maken zodat hij de tekst kan vergroten. Hij doet dit ook met zijn schoolboeken. Momenteel zijn we op zoek naar een Highschool met kleine klassen want Lebo is ontzettend snel afgeleid en werkt veel beter wanneer hij in een rustigere omgeving verkeert.



Lebo is onze kleine artiest. Hij kan drummen als de beste en geeft vaak voorstellingen met zijn school bandje. Ook tekent hij buitengewoon goed. Het is mooi om te zien hoe hij een onderwerp met zijn neus erop gedrukt bekijkt en het dan prachtig op het papier zet.

Anita was 4 toen ze 8 jaar geleden bij HOKISA arriveerde. Ze was erg zwak en lag vaak in het ziekenhuis. Anita's longen zijn zwaar beschadigd

Anita

en ze heeft dan ook een minieme longcapaciteit. Maar deze kleine was en is een echte vechter.

Vanaf de kleuterschool was duidelijk dat dit een bijzonder begaafd kind is dat altijd de beste van de klas wil zijn. Vorige week kwam ze boos thuis en toen ik haar vroeg wat er aan de hand was barstte ze in tranen uit en vertelde dat ze maar 80% voor haar wiskunde test had gehaald terwijl ze zeker wist 100% te halen!!! Anita is een echt meisje, erg bezig met haar uiterlijk en altijd met haar haar in de weer.

Ze heeft weinig aan sport gedaan omdat ze zo snel moe is, maar nadat ze zichzelf voor de school cross country run had ingeschreven en als eerste van haar leeftijdsgroep

aankwam was iedereen vol bewondering en nu zijn we wat minder bezorgd. Anita zit tegenwoordig op dansen en bespeelt de marimba.



Daar stonden ze, de bouwers van het vroege uur, gehuld in dikke jassen, mutsen en wollen sjaals, te kleumen tussen alle aangeleverde spullen op het HOKISA-plein – en ze hadden er een hard hoofd in. Maar zie, de lucht warmde op, de regen

Koningsdag 2017: € 3.040

en wind bleven uit, en het publiek stroomde toe. De enorme stapel taarten smolt als slagroom voor de zon, en liters koffie en thee verwarmden frisse handen. Medeoprichter Lutz van Dijk, op doorreis naar Duitsland, gaf ieder die dat wilde een update over het reilen en zeilen bij HOKISA. En zo werd het toch nog een superdag.



Het blijft bijzonder dat ook jonge mensen op Koningsdag de tijd nemen om geld in te zamelen voor HOKISA. Natuurlijk was Noor er, al jaren hof-taartleverancier én café uitbaatster met haar team, en dit jaar ook Lisa die met het invlechten van veertjes in alle soorten kapsels in haar eentje € 100 inzamelde. En ja, weer stonden we versteld van het eindbedrag, opnieuw een record: € 3.040! **Dank aan alle taartenbakkers, Eugène de zonnebloemkweker, pleinrichters, verkopers, afwassers, aanleveraars van spullen, en natuurlijk Karin, Justus en Wolf die, ondanks een forse verbouwing, weer bereid waren hun keuken, woonkamer en toilet te delen met vrijwilligers en toevallige voorbijgangers.**



Spirit: Dam-tot-Dam-loop 2017

Het is inmiddels een pracht van een traditie: medewerkers van Spirit, een Amsterdams centrum voor jeugdhulpverlening, rennen de 10 mijl van Amsterdam naar Zaandam niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de kinderen van HOKISA. Ze zamelen geld in door sponsors te zoeken die een zelfgekozen bedrag op de rekening van HOKISA storten als 'hun' loper de finish haalt. **Op 17 september haalden 29 teamleden maar liefst € 717,50 bij elkaar!** Dank aan alle sportievelingen van Spirit, en hulde aan Maria van Duinhoven, die de actie voor HOKISA ieder jaar coördineert.

Doelstelling: HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.

Donaties Het draaiende houden van het HOKISA-huis kost nu rond de € 6.600,- per maand. Jullie bijdragen zijn dus meer dan welkom! Wil je periodiek een vast bedrag overmaken, vraag dan een machtigingskaart aan op ons e-mail adres: hokisa.nl@hetnet.nl

Contact mail: hokisa.nl@hetnet.nl
Postadres: Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout.

Tekst Nieuwsbrief:
Stichting Vrienden van HOKISA-Nederland (Marise van der Eijnden, Vera Habers, Dineke Koerts, Els Schellekens, Ineke Verweij en Constance Vos).

Vormgeving en drukwerk mogelijk gemaakt door:
Sterk Ontwerp bno / www.sterkontwerp.nl
Practicum Print / www.practicum.nl

Doneren aan Hokisa?

De stichting Vrienden van HOKISA in Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Gewone en periodieke giften aan HOKISA mag je, onder voorwaarden, aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Voor de exacte, actuele regels verwijzen wij naar de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/privere relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen) De link vindt u overigens ook op de HOKISA-website.

Giften: NL46INGB0009232137 t.n.v. Stichting Vrienden van Hokisa.



Masiphumelele- we will make it together!