



## NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HOKISA IN NEDERLAND

HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.

DE HOKISA FAMILIE FELICITEERT AARTSBISSCHOP TUTU, DIE IN OKTOBER ZIJN 82E VERJAARDAG VIERT. SINDE AARTSBISSCHOP TUTU IN 2002 HET HOKISA HUIS OPENDE BESTAAT ER EEN SPECIALE BAND TUSSEN HOKISA EN TATA TUTU ZOALS DE KINDEREN DE BISSCHOP LIEFKOZEND NOEMEN.



Attentie: deze nieuwsbrief bevat een 'special' voor kinderen. Nieuwsgierig? Ga meteen naar pagina 2 en 3!

Nieuws uit Zuid Afrika

# Dr. Peter Jacka stelt zich voor

Na mijn studie medicijnen heb ik een aantal jaren als dokter in de mijnen gewerkt maar ik wilde dolgraag in Noordhoek, een mooi plaatsje bij Kaapstad, wonen en werken. In 1988 was het dan zover. Tijdens de renovatie van mijn huis heeft een aantal timmerlieden mij er

van overtuigd om in hun township (Masiphumelele) een praktijk te beginnen. De leiders in de gemeenschap en de medewerkers van de lokale kliniek waren enthousiast.

niet meer door eigen ouders of familie opgevoed kunnen worden. Ik beloofde hem de HOKISA-kinderen gratis te behandelen.

PETER MET ZIJN ASSISTENTEN BABALWA (LINKS) EN ZONKE (RECHTS)



Niet veel later werd er een kleine behandelkamer op het HOKISA-terrein gebouwd waar ik ingetrokken ben en nu alweer jaren werk. Ik behandel patiënten voor allerlei aandoeningen. Van 'eenvoudige' rug-of ademhalingsklachten tot meer serieuze zaken als tuberculose en hersenvliesontsteking. Ik heb ook een apparaat om echo's te maken en kan daarmee ook zwangere vrouwen helpen.

Dus huurde ik een kleine kamer en begon mijn praktijk.

In 2002 werd ik benaderd door Lutz van Dijk met zijn 'gekke' idee om een huis te gaan bouwen voor kinderen die door HIV-problematiek

Financieel is de praktijk niet erg aantrekkelijk maar medisch gezien is het enorm bevredigend en ik geniet van alle uitdagingen en de successen die we boeken.

**NELSON MANDELA**  
Wij treuren om het overlijden van Nelson Mandela en wensen de mensen in Zuid-Afrika veel kracht en wijsheid toe.

en dan nu...

HOKISA VOOR KIDS



## HOKISA en het CIRCUS

De kinderen van HOKISA hebben gave hobby's! Fundi (12 jaar) heeft in 2011 meegedaan aan de "ZipZap – groep" voor beginners, een wekelijkse basiscursus voor circusartiesten. Hij bleek al gauw een natuurtalent en blonk zodanig uit dat hij uitgenodigd werd om met de gevorderden mee te doen.

En dat is hard werken: elke zaterdag van 11 uur tot 16 uur oefenen en, als er in het weekend een show is, ook nog op vrijdagmiddag.

Fundi vindt het geweldig om op te treden en heeft bepaald geen podiumvrees. Zijn favoriete acts zijn jongleren, diabolo en trampolinespringen.

Onlangs heeft Panana van 8 de beginnerscursus afgesloten en mag nu ook, als jongste lid, met de gevorderden meedoen. Vanaf begin volgend jaar zal zij ook in de shows te bewonderen zijn. Ze heeft veel talent en weinig angst: een uitstekende combinatie voor een circusartieste.

Panana is vooral gek op touwklimmen en trampolinespringen.

**Blijf deze twee jonge circusartiesten in de gaten houden: ze worden vast beroemd!**



Zit je op school en moet je een spreekbeurt houden?

**Verras jezelf en je klas door... EEN SPREEKBEURT TE HOUDEN OVER HOKISA, MET ONZE NIEUWE SPREEKBEURTTAS.**



SUCCES VERZEKERD, WANT JE HEBT:

**1. een goed verhaal**

- over het HOKISA huis waar al 10 jaar lang kinderen veilig en gezond wonen
- je kunt je klasgenoten laten kennismaken met een paar kids, zoals Sive (11 maar hij zegt liever dat hij bijna 12 is) en en Ntombi (9, een goedlachse meid met veel vriendinnen)

**2. van alles om te laten zien:**

- een USB-stick met een korte film over het HOKISA huis en het township (Masiphumelele) en foto's
- het fotoboek African Kids
- grote afgedrukte foto's van het huis en de kinderen

- een setje met de laatste nieuwsbrieven
- een lijstje met websites waar je gemakkelijk informatie kunt vinden en filmpjes op YouTube
- Zuid-Afrikaanse spullen: de vlag, speelgoed, sieraden met kraaltjes
- bovendien krijg je 30 postkaarten om uit te delen in de klas.

Het kost je niks, we moeten alleen even afspreken hoe de spullen bij jou komen en weer terug.

**WIL JE MEER WETEN?**

Stuur een mailtje naar [hokisa.nl@hetnet.nl](mailto:hokisa.nl@hetnet.nl) dan nemen wij snel contact met je op.



# PUZZEL mee en win

DE ANTWOORDEN ZIJN TE VINDEN IN VOORGAANDE NIEUWSBRIEVEN EN OP [WWW.HOKISA.NL](http://WWW.HOKISA.NL) (waar overigens ook de nieuwsbrieven staan).

## HORIZONTAAL

3. Wat doen Lebo en Kevin in hun rockband?
5. Achternaam van de huisarts die gevestigd is bij het HOKISA Huis
7. Welke Engelse prinses bezocht in november 2011 de bibliotheek van Masiphumelele?
8. Welke ziekte komt vaak samen met HIV/AIDS voor?
9. Wat is de achternaam van de premier van de Western Cape provincie?
10. Hoe heten de medicijnen (afgekort) die mensen met HIV om de 12 uur moeten innemen?
11. In welk dorp gaan de HOKISA kids naar de zwemclub?
13. Bij welke grote stad ligt het township waar het HOKISA huis staat?
14. Hoe heet het township waar het HOKISA huis in staat?
17. Welke dieren hebben al vele jaren voor ons "gevolgen"?
18. Hoe wordt de slechtste buurt van het township genoemd?
19. Wie van de HOKISA kids houdt erg van gedichten?



## VERTICAAL

1. Welke bisschop opende in 2002 het HOKISA huis?
2. Bij welke bakkerij werkt Thwali?
4. Wie groeide op bij HOKISA en werkt nu in een bejaardenhuis?
6. In welk gebouw in het township kun je de HOKISA kids vaak tegenkomen?
12. Op welke dag van het jaar heeft HOKISA vaak een plein waar koffie, taart en spullen verkocht worden voor HOKISA?
15. In welke stad vond de laatste donateursbijeenkomst van HOKISA plaats?
16. Wat is de naam van een nieuw muziekinstrument dat zijn intrede deed tijdens de WK voetbal in 2010?
20. Wat is het begin- en eindpunt van de Amsterdamse loop waarmee Spirit jaarlijks veel geld inzamelt voor HOKISA?
21. Welk HOKISA kind staat op het omslag van African Kids?



APHIWE MET SIMPHIWE  
(SENIOR CHILDCARE WORKER  
IN HET HOKISA-HUIS) IN DE  
HOKISA SPEELTUIN

Vul de letters in en mail je oplossing  
vóór 20 januari 2014 naar [hokisa.nl@hetnet.nl](mailto:hokisa.nl@hetnet.nl)

20	17	8	7	4
----	----	---	---	---

Onder de goede inzendingen verloten wij het boek African Kids van HOKISA medeoprichter en schrijver Lutz van Dijk. Maak in dit coole fotoboek kennis met Sive, het allereerste HOKISA – kind. Hij neemt je mee op een foto tour door zijn eigen township, Masiphumelele. Ook enkele andere HOKISA kinderen doen hun verhaal: Aphiwe en zijn zus Panana, Ayakha, Xolelwa en Mbu.



## Een DONATEUR aan het woord

WIJ VROEGEN JAN POWELS, EEN TROUWE DONATEUR, NAAR ZIJN BEWEEGREDEKENEN OM HOKISA TE STEUNEN. HIJ STUURDE ONS DE VOLGENDE MAIL:

Sinds de afschaffing van de apartheid in Zuid Afrika gaan wij met grote regelmaat op vakantie naar dit prachtige land. De natuur, het landschap, de mensen, de grote diversiteit en het heerlijke klimaat zorgen er elke keer weer voor dat wij ons hier meteen thuis voelen als we uit het vliegtuig stappen. Zuid Afrika heeft ons zoveel te bieden. We durven dan ook rustig te stellen dat Kaapstad, samen met onze thuisstad Amsterdam, onze favoriete stad is. Allebei hele diverse steden op hun eigen manier.

Maar elke keer als je van of naar het vliegveld in Kaapstad rijdt, word je natuurlijk ook meteen geconfronteerd met de harde realiteit van de townships en de ongelijkheid in de Afrikaanse samenleving. En omdat Zuid Afrika ons zoveel biedt gaat



FOTO JAN POWELS

die ongelijkheid aan je knagen en hadden wij het gevoel dat wij iets terug moesten doen. Maar niet op een onpersoonlijke manier door elke maand iets aan een grote organisatie te geven. We wilden wel graag zien waar ons geld naar toe gaat en ook een zekere binding hebben met het te steunen project. Toen wij hoorden van HOKISA en zagen dat het om kinderen met Hiv/Aids gaat waren wij eigenlijk meteen om. Tijdens onze volgende vakantie mochten we langs komen om te kijken. Toen was voor ons helemaal duidelijk dat we HOKISA moesten steunen. De inzet van de vrijwilligers, de kinderen, het huis, het gaf ons allemaal een heel goed gevoel. Nadien zijn wij in de afgelopen jaren nog een aantal keren terug geweest en konden we met eigen ogen zien wat er in de afgelopen jaren is bereikt.

Een donateur aan het woord

Een donateur aan het woord



**Dam tot Dam loop** Op 22 september hebben medewerkers van Spirit Jeugd en Opvoedhulp in Amsterdam voor HOKISA gelopen in de Dam tot Damloop. Spirit doet dat al vele jaren en de renners hebben dit jaar het mooie bedrag van € 1159,45 bij elkaar gelopen. Heel veel dank voor jullie inzet en hopelijk tot volgend jaar!

Masiphumelele - we will make it together!

**Masiphumelele - we will make it together!**



Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland  
Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout

Meer weten? Mail naar [hokisa.nl@hetnet.nl](mailto:hokisa.nl@hetnet.nl)  
of kijk op [www.hokisa.nl](http://www.hokisa.nl) of [www.hokisa.co.za](http://www.hokisa.co.za)

Giften: **NL46INGB0009232137**  
t.n.v. Stichting Vrienden van Hokisa.

**Doelstelling** HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.

**Donaties** Het draaiende houden van het HOKISA-huis kost nu rond de € 6.600,- per maand. Jullie bijdragen zijn dus meer dan welkom! Wil je periodiek een vast bedrag overmaken, vraag dan een machtigingskaart aan op ons e-mail adres: [hokisa.nl@hetnet.nl](mailto:hokisa.nl@hetnet.nl)

*Donaties aan HOKISA zijn aftrekbaar voor de belasting. Op de website kun je lezen hoe dat in z'n werk gaat.*

**Contact mail:** [hokisa.nl@hetnet.nl](mailto:hokisa.nl@hetnet.nl)  
**Postadres:** Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout.

**Tekst Nieuwsbrief:** Stichting Vrienden van HOKISA Nederland (Vera Habers, Dineke Koerts, Els Schellekens, Ineke Verweij en Constance Vos).

**Vormgeving en drukwerk mogelijk gemaakt door:**  
Sterk Ontwerp bno ([www.sterkontwerp.nl](http://www.sterkontwerp.nl))  
MewaDruk ([www.mewadruk.nl](http://www.mewadruk.nl))