



## NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HOKISA IN NEDERLAND

HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.



### **Op 1 december 2010 bestond het HOKISA-huis alweer acht jaar!**

**Inmiddels wonen er 20 kinderen; de twee oudsten wonen in het 'Peace-house', elders in het township, waar ook zeven medewerkers een appartement hebben.**

In deze nieuwsbrief leidt Funeka, één van de HOKISA-kinderen, ons rond in haar huis, leest u over een donateursbijeenkomst in Amsterdam en doet Nicky verslag van een succesvolle actie van het Amsterdams Lyceum, die maar liefst € 2500 opbracht.

Ook de Dam-tot-Damlopers zamelden dit jaar weer een flink bedrag in, tot nu toe € 1.071, en er komt nog steeds geld binnen!

We hebben nog extra goed nieuws: de Wilde Ganzen steunen HOKISA opnieuw! Als we voor 1 juli 2011 € 2.197,81 inzamelen, leggen de Wilde Ganzen 70 % bij. Van dit geld wordt de speeltuin vernieuwd, waar de HOKISA-kids én de buurtkinderen samen spelen.

En als bonus ...drie trotse HOKISA-jongeren op hun mooist....

Wij wensen alle donateurs en sympathisanten een gezond en gelukkig 2011 toe!  
En natuurlijk: hartelijk dank voor alle bijdragen in 2010, klein en groot, financieel en immaterieel. Een speciaal en heel groot DANKJEWEL gaat naar Sterk Ontwerp bno en VanLiereMedia voor de sponsoring van vormgeving en drukwerk van de supermooie HOKISA nieuwsbrieven.

Mocht u rond de jaarwisseling een 'grote schoonmaak' houden: op Koninginnedag hebben we traditiegetrouw weer een HOKISA plein in Amsterdam-Oost, dus we zijn weer in voor goed verkoopbare spullen. Bewaar ze alsjeblieft vast. In maart sturen we een aankondiging en ontvangt u, desgewenst, het afleveradres.

**Masiphumelele-  
we will make it  
together!**







OP ZONDAGMIDDAG 26 SEPTEMBER, STONDEN HOKISA DIRECTEUREN ROBYN COHEN EN LUNGELO NQOJANA 'OOG IN OOG' MET DONATEURS EN SYMPATHISANTEN, GASTVRIJ ONTVANGEN IN HET HUIS VAN ÉÉN VAN HEN. ROBYN EN LUNGELO WAREN OP DOORREIS NAAR DUITSLAND, WAAR HEN EEN

# Donateursdag

DRUK PROGRAMMA TE WACHTEN STOND VAN LEZINGEN EN VOORLICHTING GEVEN OVER HOKISA. MAAR HUN EERSTE STOP WAS AMSTERDAM, EN DAAR HADDEN ZE ZICH ERG OP VERHEUGD: "EINDELIJK DE GEZICHTEN BIJ DE NAMEN EN PERSOONLIJK CONTACT MET MENSEN DIE HOKISA AL JARENLANG VOLGEN EN STEUNEN" ZEGT ROBYN. "AAN DE HAND VAN 'EEN JAAR IN FOTO'S' PRAATTEN WE HEN BIJ OVER HET DAGELIJKS LEVEN EN DE ACTIVITEITEN VAN DE KINDEREN. OOK DE ACTUELE SITUATIE IN ZUID-AFRIKA NA HET WERELDKAMPIOENSCHAP VOETBAL EN HET HIV/AIDS BELEID VAN DE REGERING WAREN ONDERWERP VAN GESPREK".

Volgens Robyn en Lungelo was toch wel een van de highlights van de middag het eten van de 'delicious apple pie' van Nick (<http://taartenvannick.webs.com>) die van elke verkochte taart een deel afstaat aan HOKISA. Robyn en Lungelo verklaarden nooit lekkerder appeltaart gegeten te hebben en hebben, na hun terugkeer in Zuid-Afrika, alle HOKISA kinderen verteld over deze jonge ondernemer, "een inspiratie voor alle jonge mensen", aldus Robyn.

Ze besluit: "On behalf of all of us at

HOKISA Lungelo and myself would like to thank ALL of our Dutch friends and supporters for their ongoing interest and commitment to the work we do and the children we care for. Your support is invaluable to us and we appreciate it very much"!

Tijdens hun rondreis door Nederland en Duitsland merkten Robyn en Lungelo dat veel donateurs nieuwsgierig waren naar hoe het huis er nu eigenlijk precies uitziet. Funeka heeft foto's gemaakt en geeft een 'rondleiding':



Dit is onze woonkamer, met de grote bank voor iedereen en de eethoek voor de kleintjes. In de bruine kast staat onze televisie.



In de 'study' maken we ons huiswerk. Hier zie je ons met gasten uit het buitenland.



Aan deze tafel eten de groten en de mama's en buthis die op die dag werken. Rechts de keuken.

EEN KLIKJE BIJ HOKISA

Dit is het kantoor, met buthi Simphiwe.



We moeten helpen met afwassen en vegen. Soms was ik ook mijn eigen sokken. Siwi vindt het leuk om te koken.



We slapen met ons tweeën of drieën op een kamer.

2010



Dit zijn al onze tandenborstels in de nieuwe badkamer. Ik heb altijd een blauwe.



In deze kast zitten onze medicijnen. Dokter Jacka komt iedere week kijken of het goed met ons gaat.



Hier zie je mijn bed en de kast. Als ik achttien ben kan ik om een eigen kamer vragen in het Peace House.



De baby's slapen samen in een grote zaal.

## Amsterdams Lyceum in actie voor HOKISA

HOI, IK BEN NICKY EN IK ZIT OP HET AMSTERDAMS LYCEUM. IK DEED MEE AAN EEN UITWISSELINGSPROGRAMMA MET EEN SCHOOL IN STELLENBOSCH, ZUID-AFRIKA, EN OP VRIJDAG 8 OKTOBER ORGANISEERDEN WIJ MET ONZE GROEP EEN BENEFIEET FILMVERTONING OM GELD IN TE ZAMELEN VOOR HOKISA, DAT WE ZELF KONDEN GAAN 'LANGSBRENGEN' TOEN WE IN ZUID-AFRIKA WAREN.



Op woensdag 20 oktober gingen we in de middag met onze groep en onze Stellenbosche uitwisselingsstudenten naar Masiphumelele naar HOKISA. We vonden het best spannend, we wisten niet echt wat we moesten verwachten.

Toen we binnen kwamen werden we al meteen al erg enthousiast begroet door een aantal kinderen die zich al de hele dag hadden verheugd op onze komst. We splitsten onze groep in tweeën. De ene groep kreeg als eerste van een paar kinderen een rondleiding door het huis. Ik vond het huis erg gezellig en het leek me een fijne omgeving voor de kinderen. De andere groep leerde de andere kinderen kennen, die buiten aan het spelen waren. Daarna gingen we met alle kinderen naar de speelplaats verderop, waar al heel veel kinderen uit de buurt aan het spelen waren. Daar hebben we de hele middag met zijn allen gespeeld. Iedereen deed mee en het was super leuk. Ze leerden ons handtennis en dansten voor ons.

Aan het einde van de middag zaten bijna alle kinderen, en dat waren er heel erg veel, met zijn allen op de draaimolen. En dan riepen we "Are you readyyyyyy??" en gilden zij met zijn allen "Yeeeeees!!". Wij draaiden de draaimolen dan zo hard mogelijk en dat vonden ze allemaal helemaal geweldig, en wij ook want het was heel erg leuk om de kinderen zo blij te maken.

Ik was erg onder de indruk van HOKISA en de kinderen en ik zal deze ervaring nooit vergeten!





# KLEINE kinderen worden GROOT

Thando, Xoliswa en Sipho, klaar voor het schoolfeest!



**Masiphumelele  
we will make it  
together!**

**Doelstelling** HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.

**Donaties** Het draaiende houden van het HOKISA-huis kost nu rond de € 6.600,- per maand. Jullie bijdragen zijn dus meer dan welkom! Wil je periodiek een vast bedrag overmaken, vraag dan een machtigingskaart aan op ons e-mail adres: [hokisa.nl@hetnet.nl](mailto:hokisa.nl@hetnet.nl)

*Donaties aan HOKISA zijn aftrekbaar voor de belasting. Op de website kun je lezen hoe dat in z'n werk gaat.*

**Contact mail:** [hokisa.nl@hetnet.nl](mailto:hokisa.nl@hetnet.nl)  
**Postadres:** Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout.

**Tekst Nieuwsbrief:** Stichting Vrienden van HOKISA Nederland (Vera Habers, Dineke Koerts, Els Schellekens, Ineke Verweij en Constance Vos).

**Vormgeving en drukwerk:** gesponsord door Sterk Ontwerp bno ([www.sterkontwerp.nl](http://www.sterkontwerp.nl)) en vanLieremedia ([www.vanlieremedia.nl](http://www.vanlieremedia.nl))



Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland  
Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout

Meer weten. Mail naar [hokisa.nl@hetnet.nl](mailto:hokisa.nl@hetnet.nl)  
of kijk op [www.hokisa.nl](http://www.hokisa.nl) of [www.hokisa.co.za](http://www.hokisa.co.za)

**Giften: Giro 9232137**  
t.n.v. Stichting Vrienden van Hokisa.