



**NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING  
VRIENDEN VAN HOKISA IN NEDERLAND**  
HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos  
of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.

## Special Mamma's, Fathers en Buthi's

Toen we al snel meer dan tien kinderen bij HOKISA kregen, kwam Lutz op het idee om een Special Mamma en Father systeem in te voeren. Daarmee zou elk kind één of twee belangrijke personen in zijn of haar leven hebben. Daar kwam later ook nog Special Buthi (grote broer) bij, omdat de mannelijke medewerkers wat jong waren om vader te zijn.

Het team vond dat een goed idee en er werd besloten dat het kind zelf mocht kiezen wie de Special Mamma, Father of Buthi voor hem of haar zou zijn. Zo koos Ayakha voor Lutz, Kwanele voor Robyn en Lolo voor Karin (maar nu is het Onwaba en Lolo logeert vaak bij haar omdat haar zoon een goede vriend van

SIVE,  
MAMMA,  
MANDI  
EN  
FUNDILE



MAMMA  
ROBYN EN  
KWANELE



Lolo is). Deze 'Speciale Personen' doen wat andere ouders ook doen: je geeft extra aandacht aan je 'special child', je gaat naar sportdagen en concerten op school (dus gaan we vaak met een grote groep), je bereidt verjaardagsfeestjes voor en je neemt ze mee voor een speciale outing, zodat ze de aandacht krijgen die ze nodig hebben en eventuele problemen besproken kunnen worden.

Ayakha koos voor Sinazo als Special Mamma. Sinazo is wel het meest moederlijke teamlid van HOKISA, haar hart is net zo groot als zichzelf. Ayakha is een bijzonder hyperactief kind, en moeilijk te handhaven in een grotere groep, zowel op school als bij HOKISA, want met twintig kinderen is het bij HOKISA altijd druk. Omdat Ayakha in een kleine groep een lief kind is, kwam Sinazo met het idee om Ayakha als pleegkind aan te nemen. Ayakha is nu alleen bij HOKISA in de week dat Sinazo werkt, dan is hij de Ayakha die wij kennen, een druktemaker. Wanneer hij bij Sinazo thuis is is hij veel rustiger. Omdat Sinazo een partner heeft die Ayakha nu vader noemt heeft die kleine besloten om Lutz voortaan 'Grandpa' te noemen.

Ik heb drie totaal verschillende kids als Special Child. Ten eerste is er Sive (12). Hij is een rustig joch dat het heerlijk vindt om met me de stad in te gaan en musea en



SIVE,  
PERRY,  
PANANA  
EN  
FUNDILE



LUTZ EN  
AYAKHA

AYAKHA  
EN  
MAMMA  
SINAZO



AYAKHA EN  
NIEUWE ZUS  
LWANDA

galleries te bezoeken en boeken lezen, ieder in zijn hoek van de bank. Maar hij speelt ook graag voetbal en tennis. Mandisa is Sive's Special Mamma. In de herfstvakantie (april) neemt ze Sive mee naar haar familie in Bloemfontein.







WAT ALS EEN VAKANTIE BAANTJE BEGON IS NU EEN VASTE JOB

### Op eigen benen

Aphiwe werd in januari 18 en verhuisde naar het Peace House. Hij kwam op zijn zevende naar HOKISA en Aphiwe heeft inmiddels werk gevonden bij Monkey – Valley hotel in Noordhoek.

### Nieuwkomer...

is baby Ronaldo, het eerste kind met een Afrikaanstalige achtergrond. In maart wordt hij 1 jaar.



Iedereen is dol op hem en hij wordt enorm verwend door de teamleden en de oudere kinderen.

Vervolg: Special Mamma's, Fathers en Buthi's

Fundile (13) is een heel ander kind, bijzonder actief. Hij zit op de circusschool waar hij jongleert, diablo's meters hoog laat vliegen, op een éénwieler de trap opgaat etc., altijd bezig en altijd iets anders. Fundile heeft een grote mond maar is bijzonder tactvol en zorgzaam.



PANANA

Dan is er Panana, een heerlijke meid (9), we hebben erg veel plezier maar zij is niet de dochter die ik altijd in mijn gedachten had. Ze is een echte 'Tomboy' en voetbalt als de beste, hangt in de hoogste trapeze op de circusschool en is nergens bang voor (en niks gezellig winkelen om een mooie jurk kopen). Maar als er in een tekenfilm een spinnetje doodgaat, huilt ze vanuit haar tenen. Als ik haar dan om te troosten in mijn armen neem, is dit meestal snel weer voorbij en vaak slaapt ze dan binnen een paar minuten. Panana's Special Mamma is Nomfundo. Zij nam Panana vorig jaar tijdens haar vakantie mee naar haar eigen familie in de Oostkaap.

Lebo had Mongs gekozen als zijn 'Special Buthi'. Toen Mongs naar Zwitserland verhuisde werd Philip Lebo's nieuw Special Buthi. Maar Mongs telefoneert nog vaak met Lebo en kwam zelfs zijn vrouw aan Lebo voorstellen. Lebo is erg trots dat Mongs zo'n leuke vrouw heeft.



ANAM EN MAMMA EUNICE

ANITA EN MAMMA NOMBULELO

NTHOMBI, MAMMA NOBANZI EN FUNDISWA

Zo heeft ieder kind toch een vader- en/ of moederpersoon in zijn leven en we ondervinden iedere dag hoe belangrijk dit is! PERRY TSANG



LEBO EN BUTHI PHILIP

## NIEUWS UIT NEDERLAND

# Een bericht van twee 'luie donateurs'

Jaren geleden benaderden onze vriendinnen Constance Vos en Dineke Koerts ons met de vraag of we donateur wilden worden van Hokisa, een nieuw kinderdhuis in Zuid-Afrika.

Nou zijn wij nooit zo van goede doelen geweest met een persoonlijke touch zoals bijvoorbeeld Foster Parents, met aandoenlijke foto's en bedankbrieven en al te veel verdienende directeuren dus we hebben er indertijd wel even over nagedacht. Ook vroegen we ons af of het mogelijk was om voldoende continuïteit te garanderen, want dat is toch een eerste vereiste voor een kinderdhuis. Gelukkig hebben we toch ja gezegd en een betere keuze hadden we niet kunnen maken. Hokisa is een schoolvoorbeeld van een heel geslaagd, kleinschalig en duurzaam initiatief. Vrijwel alle bestuursleden en donateurs zijn al jaren betrokken bij het project en alle hulp gaat ook daadwerkelijk naar de kinderen. Verder zijn er gelukkig geen Bekende Nederlanders bij betrokken en er worden ook geen mediaspektakels met gruwelijke beelden over ons uitgestort. We worden niet bedolven onder de agressieve mailings en telefooncampagnes en met de bescheiden, vrolijke nieuwsbrief kunnen we prima leven. Alle reden dus om ook in de

## NIEUWS UIT NEDERLAND

# The Bet

Het is aan een kant pijnlijk en confronterend, om met een weddenschap rond afvallen geld in te zamelen voor een prachtige organisatie als Hokisa, terwijl veel mensen in de wereld honger hebben. Maar tegelijkertijd geeft het ook een goed gevoel dat Hokisa met dit geld voedselpakketten beschikbaar stelt voor mensen die deze hard nodig hebben.

In mijn werkomgeving organiseer ik al een paar jaar weddenschappen met collega's, klanten en leveranciers met als doel zelf flink af te vallen en tegelijkertijd mijn partners uit te dagen eens een paar kilo's lichter door het leven te gaan. Met iedereen die zich tot een 'bet' laat verleiden spreek ik een persoonlijk doel af. Dat kan voor de een zijn om 15 kilo af te vallen, maar voor de ander 2 kilo, in een bepaalde periode, bijvoorbeeld een half jaar. Ook voor mezelf formuleer ik dan een doel voor die periode. Collega's en klanten die elkaar kennen kunnen ook onderling wedden. Dan houd ik de 'betters' in een maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte van elkaars voortgang. Ik schroom daarbij niet, om diegenen die "er een potje van maken" de oren te wassen, en dat helpt wel!

Wie zijn doel niet haalt geeft zijn wed-partner een fles wijn ter waarde van 40 euro. Halen we beiden ons doel, of missen we het allebei, dan gebeurt er niets. Ik zorg er natuurlijk wel voor dat ik mijn eigen doel haal, want ik heb zelf als organisator natuurlijk de meeste weddenschappen uitstaan..... ;-)

Nu hebben een aantal mensen het idee omarmd, om hun "winst" aan het eind van de rit niet als wijn te verzilveren, maar als donatie beschikbaar te maken van een goed doel, en Hokisa was daarmee snel in zicht. De weddenschappen leverden een dikke 600 euro op en door handig gebruik te maken van de mogelijkheden die de belasting biedt, konden we daarmee een kleine 1000 euro doneren aan Hokisa. Duidelijk een win-win situatie!! Wij honderden kilo's lichter met elkaar en Hokisa een aardige bijdrage voor hun goede werk.

Wanneer je wilt weten hoe je een dergelijke leuke actie succesvol op kunt zetten, aarzel dan niet om contact met me te zoeken. Ik vertel je er graag alles over en ik verzeker je een hoop plezier als organisator en een succesvolle gewichtscntrole!

BART HABERS, BART.HABERS@EU.AVERYDENNISON.COM

toekomst gewoon te blijven doneren...Nou zijn wij beiden overigens wel erg luie donateurs hoor, want veel meer dan maandelijks wat geld storten doen we niet.

Wel hebben we de laatste jaren ontdekt dat Hokisa ons ook een goede manier biedt om van allerlei niet meer gebruikte kleding, boeken en spullen af te komen. Zo leveren we elk jaar wat kratjes spullen af voor de Hokisa markt op koningsdag. Gezond eigenbelang zullen we maar zeggen en een mooie aanleiding om thuis weer eens wat op te ruimen....

De laatste nieuwsbrief bevat nog een goede tip om op een luie manier makkelijk wat extra geld te generen. Vraag in plaats van verjaardagscadeautjes eens om donaties voor Hokisa en stuur de link naar de homepage mee in de uitnodiging. Dat werkt als zonnetje. De gasten hoeven dan niet te tobben over een presentje en de meesten vinden het leuk(er) om iets te geven aan het goede doel. Staat op de rol voor later dit jaar.

In een grijs verleden zijn er via Harry nog wel eens wat oude afgeschreven KLM pc's naar Zuid-Afrika gegaan, maar dat bleek in de praktijk toch tamelijk omslachtig. Dus dat leent zich dan weer minder voor luie donateurs...

De Hokisa huizen hebben we nooit bezocht, maar we zijn inmiddels zelf wel twee maal in Zuid-Afrika geweest. Het waren geweldige reizen; vooral de natuur en het wildlife zijn fantastisch. Maar tijdens zo'n reis stuit je onherroepelijk toch ook op de complexiteit van deze samenleving en de enorme opdracht waarvoor het land zich geplaatst ziet. Dus al is en blijft het een druppel op een gloeiende plaat, ook in Zuid-Afrika heeft de jeugd de toekomst en alleen al daarom is het van groot belang deze Hokisa kinderen een vrolijk en veilig thuis te bieden en vooral ook een goede opleiding.

HARRY & MARION

## Donateurs in actie

### Damloop

Medewerkers van Spirit liepen de Dam tot Damloop ook dit jaar weer voor HOKISA. Hun sponsoractie heeft 1371,25 euro opgebracht.



### De spreekbeurtas

Jasper en Jeroen uit Breukelen hebben allebei hun spreekbeurt over HOKISA gedaan. De spreekbeurtas kwam daarbij goed van pas. Er zat veel informatie



en illustratiemateriaal in en de klasgenoten vonden het fantastisch dat ze allemaal een setje ansichtkaarten van HOKISA cadeau kregen om zelf te kunnen versturen. En de meester was ook dik tevreden!





## Het Hokisaplein inspireerde bezoekers uit de Oekraïne

In het stadje Hadjatsj (Hadiach), in de Oekraïense provincie Poltawa, heeft een groepje activisten de Hokisa-plein-methode afgekeken. Pedagoog Sasha Voitenko gaat voor zijn werk een of twee keer per jaar naar Amsterdam, liefst ook op Koninginnedag/Koningsdag. Nu Oekraïne een zware economische crisis doormaakt, bedacht hij met zijn vrienden dat het de moeite waard is de vrijmarktgedachte van het Hokisaplein over te nemen: voor Oekraïne een nieuw idee.

De eerste vrijmarkt werd in 2012 gehouden op 1 juni, de Dag van het Kind. De opbrengst was bestemd voor de kinderafdeling van het plaatselijke ziekenhuis: ademhalingstoestellen en drie wiegjes. Het jaar daarop werden er meer mensen bij de actie betrokken. Van de opbrengst werd tekenmateriaal gekocht voor schoolkinderen met psychische problemen. Afgelopen jaar deden plaatselijke winkeliers, kleine zakenlui en het stadsbestuur mee. Kindergroepen gaven een groot concert. Het was een hele gebeurtenis voor zo'n stadje. Nu werden van de opbrengst gymtoestellen gekocht voor het plaatselijke kinderrevalidatiecentrum.

Spontane actie, je mening uiten, kiezen en doen wat je belangrijk vindt is betrekkelijk nieuw en vrijwilligerswerk is een nagenoeg onbekend verschijnsel in een land waar een groot deel van de bevolking met moeite het hoofd boven water houdt. Daarom valt deze activiteit erg op: het enthousiasme voor de 'Hokisa-methode' (zoals de vrijwilligers in Hadjatsj het noemen) is groot!

JUSTUS VAN DE KAMP EN KAREN POLAK

## Afstudeervoorstelling

Allereerst zal ik mij even voorstellen: ik ben Matthijs, 21 jaar en speel op dit moment in de Annie M.G. Schmidt musical Heerlijk Duurt Het Langst. Op 6 november heb ik mijn voorstelling Hartelijk Zaterdag gespeeld, een nieuw televisieformat met een theatraal tintje, als afstudeerproject voor de Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Musicaltheater.

Via dit programma heb ik een aantal maanden het goede doel Hokisa onder de aandacht gebracht in de media.

Hokisa was voor mij direct een zeer bijzondere stichting. De vrijwilligers werken met zoveel liefde en passie voor het Hokisa-huis om de kinderen een fijne en stabiele toekomst te geven. Nadat ik het hele

team inclusief oprichter

Lutz van Dijk had ontmoet

wist ik zeker dat elk dub-

beltje terecht komt waar

het moet komen, namelijk

hulp aan kinderen die dat

hard nodig hebben. 'Music

is the key of life', was de

prachtzin die ik toen

noteerde uit de mond van

schrijver Sonwabiso Ng-

cowa. Hij is opgegroeid in

Masiphumelele, de town-

ship waar het HOKISA-huis

staat. Hij wist mij alles te

vertellen over de cultuur van

Zuid-Afrika. Hoe arm sommige

gezinnen ook zijn, muziek

blijft een stabiele factor

in hun leven. Nelson Mandela

heeft ooit eens gezegd 'muziek

is de redding van het volk'. Door

dit project en door Hokisa weet

ik pas echt wat voor invloed

muziek kan hebben op een

samenleving en hoe groot de

kracht van muziek is.



*Mijn lijfspreuk is: 'Je kan in het leven pas gelukkig zijn als je iemand anders gelukkig kan maken en dat doe je met liefde en met humor'. Dat klinkt misschien wat stichtelijk, maar het is wel een feit! Ik zal mij zeker blijven inzetten voor Hokisa en ik hoop dat u net als ik ook iemand anders gelukkig wilt maken. Er gaat toch niets boven de kracht van de lach van een kind!*

Matthijs van der Meer ([www.matthijsvandermeer.com](http://www.matthijsvandermeer.com))

**Masiphumelele-  
we will make it  
together!**



Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland  
Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout

Meer weten? Mail naar [hokisa.nl@hetnet.nl](mailto:hokisa.nl@hetnet.nl)  
of kijk op [www.hokisa.nl](http://www.hokisa.nl) of [www.hokisa.co.za](http://www.hokisa.co.za)

Giften: **NL46INGB0009232137**  
t.n.v. Stichting Vrienden van Hokisa.

**Doelstelling** HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.

**Donaties** Het draaiende houden van het HOKISA-huis kost nu rond de € 6.600,- per maand. Jullie bijdragen zijn dus meer dan welkom! Wil je periodiek een vast bedrag overmaken, vraag dan een machtigingskaart aan op ons e-mail adres: [hokisa.nl@hetnet.nl](mailto:hokisa.nl@hetnet.nl)

**Contact mail:** [hokisa.nl@hetnet.nl](mailto:hokisa.nl@hetnet.nl)  
**Postadres:** Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout.

**Tekst Nieuwsbrief:**  
Stichting Vrienden van HOKISA Nederland  
(Vera Habers, Dineke Koerts, Els Schellekens,  
Ineke Verweij en Constance Vos).

**Vormgeving en drukwerk mogelijk gemaakt door:**  
Sterk Ontwerp bno ([www.sterkontwerp.nl](http://www.sterkontwerp.nl))  
MewaDruk ([www.mewadruk.nl](http://www.mewadruk.nl))