



NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HOKISA IN NEDERLAND
 HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.

Kitkat R.I.P.

Huisdieren maken dat mensen van dieren gaan houden, ze willen begrijpen en beschermen. Hier het verhaal van Robyn – oud directeur van HOKISA en groot katten fan – over Kitkat:

Een paar jaar geleden kwam een bijzondere kater het HOKISA-huis binnenwandelen en het beviel hem hier zo goed dat hij besloot te blijven.

De kinderen noemden hem Kitkat en we werden ALLEMAAL verliefd op hem. Hij maakte van ons huis een echt thuis, voor alle kinderen en volwassenen was hij even lief en zachtzaam en zo wist hij alle harten te veroveren.

In Masiphumelele zijn er weinig mensen met een kat. In de Xhosa cultuur is er veel bijgeloof rond katten en is het dus ongebruikelijk om er eentje in huis te nemen. Maar Kitkat wist iedereen voor zich in te nemen en zat tijdens medewerkersvergaderingen altijd bij iemand op schoot en sliep 's nachts bij één van zijn favoriete kinderen op bed. Kitkat gaf heel veel liefde en warmte en nu hij er niet meer is wordt hij erg gemist.

Gelukkig hebben de burens een lieve kleine puppy gekregen waar de kinderen heel graag mee spelen.



**Stichting Vrienden van HOKISA
in Nederland**

Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout

Meer weten?

Mail naar hokisa.nl@hetnet.nl of kijk op
www.hokisa.nl of www.hokisa.co.za

Giften: NL46INGB0009232137
t.n.v. Stichting Vrienden van Hokisa.



Koningsdag

Voor velen inmiddels een geliefde traditie: op Koningsdag een bezoekje brengen aan het HOKISA-plein op de hoek van de Arntzeniusweg/Hogeweg in Watergraafsmeer (Amsterdam-Oost). Naast het snuffelen tussen de vele boeken, kledingstukken en bric-à-brac spulletjes is het HOKISA-café ook een topper, de koffie en thee zijn prima en de versgebakken taarten zijn onovertroffen.

Legendarisch zijn inmiddels ook de stekjes van de koninklijke zonnebloemen van Eugene van de Kamp. Ze groeien je binnen drie maanden al letterlijk boven het hoofd.



Garage sale

Hoe eenvoudig kan een actie voor HOKISA zijn: HOKISA-vriendin Lydia ruimde haar garage op en bood, op zomaar een doorde-weekse dag, wat spulletjes aan op de stoep voor haar huis. Mensen die iets wilden meenemen werd gevraagd om vrijblijvend een bijdrage in het HOKISA-spaarpotje naast de spullen te doen. Opbrengst: bijna € 50.

De Groene Amsterdammer

In het kerstnummer van De Groene Amsterdammer over Oude en Nieuwe leiders stond een uitgebreid en zeer interessant interview met Lutz van Dijk over de situatie in Masiphumelele. Als je dit stuk leest, begrijp je hoe belangrijk het Hokisa-huis is. Hierbij de link (die je ook op onze HOKISA-website kunt vinden):

<https://www.groene.nl/artikel/als-de-oude-generatie-de-schouders-laat-hangen>

Opbrengst Sinterklaasvoorstelling Een huis in een schoen



Op 3 december hebben jong en oud in de Lichtfabriek in Haarlem genoten van de Sinterklaasvoorstelling Een huis in een schoen.

Naast de opbrengst uit de kaartverkoop (€ 0,50 van elk verkocht ticket doneerden initiatief nemers Matthijs van der Meer en Barrie Stevens aan HOKISA) hebben we in een standje in de fabriekshal ook zelfgebakken taarten, chocolade, kerstlollies en ander lekkers verkocht. De voorstelling was een groot succes en in totaal heeft deze actie meer dan € 750 opgebracht.

Go Maartje Go!!!



Al jarenlang lopen gemiddeld 25 medewerkers van Spirit, een instelling voor Jeugdzorg op het gebied van de Jeugdhulpverlening in Amsterdam e.o., voor HOKISA mee in de jaarlijkse DamtotDamloop die altijd in september plaatsvindt.

Drijvende kracht bij Spirit is Maria van Duinhoven, die in een van onze vorige nieuwsbrieven vertelde over haar motivatie om zich voor HOKISA in te zetten. Afgelopen 21 september 2016 liepen 23 Spirit-medewerkers mee in de Damloop. Een van hen was Maartje Smits, 34 jaar, moeder van 2 jonge kinderen, en werkzaam in het jeugd- en schoolmaatschappelijk werk van Spirit in Purmerend. Maartje viel ons op omdat zij in haar eentje ruim 80 euro bij elkaar liep. Haar sponsors gaven bij de geldovermakingen

enthousiaste aanmoedigen als "Go Maartje Go!!!" Daar wilden we toch iets meer van weten. Aan de telefoon vertelt Maartje: "Ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n fervente hardloopster. Het was de eerste keer dat ik aan de DamtotDamloop deelnam. Dat was al bijzonder, maar voor mij en mijn sponsors had het een speciaal tintje. Drie jaar geleden kreeg ik een hartstilstand. Ik ben daar gelukkig goed uitgekomen en weer helemaal gezond en actief, maar wilde mijzelf op lichamelijk gebied toch graag een behoorlijke uitdaging stellen. Dat is mij gelukt en dat vind ik uiteraard heel fijn. Het geeft ook binding tussen de medewerkers om samen te lopen. En het feit dat we voor een goed doel liepen maakt het nog extra waardevol. Ik ben blij dit voor de kinderen van HOKISA te hebben kunnen doen".

De Spiritlopers hebben dit jaar een bedrag van 852,35 euro bijeen gebracht.



Bezoek Sonwabiso Ngcowa en Lutz van Dijk

Op 13 Mei aanstaande om 19:00 uur zijn Sonwabiso Ngcowa en Lutz van Dijk in het café van de OBA (bibliotheek van Amsterdam), 6e etage.

Sonwabiso zal die avond meer vertellen over het boek dat hij samen met Melanie Verwoerd geschreven heeft: 21 @ 21. Het boek portretteert de nieuwe generatie in Zuid-Afrika die na 1994 is geboren, de "Free Borns". Uiteraard is er gelegenheid om het boek (de Engelse dan wel de Duitse versie) ter plekke aan te schaffen. En natuurlijk zal Lutz ook een update geven van de laatste ontwikkelingen bij HOKISA.

Alle vrienden en donateurs zijn van harte welkom om aan te schuiven.

Doelstelling HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.

Donaties Het draaiende houden van het HOKISA-huis kost nu rond de € 6.600,- per maand. Jullie bijdragen zijn dus meer dan welkom! Wil je periodiek een vast bedrag overmaken, vraag dan een machtigingskaart aan op ons e-mail adres: hokisa.nl@hetnet.nl

Contact mail: hokisa.nl@hetnet.nl
Postadres: Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout.

Tekst Nieuwsbrief:

Stichting Vrienden van HOKISA-Nederland (Marise van der Eijnden, Vera Habers, Dineke Koerts, Els Schellekens, Ineke Verweij en Constance Vos).

Vormgeving en drukwerk mogelijk gemaakt door:

Sterk Ontwerp bno / www.sterkontwerp.nl
Practicum Print / www.practicum.nl

Doneren aan Hokisa?

De stichting Vrienden van HOKISA in Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Gewone en periodieke giften aan HOKISA mag je, onder voorwaarden, aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Voor de exacte, actuele regels verwijzen wij naar de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/privere relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen) De link vindt u overigens ook op de HOKISA-website.

Giften: NL46INGB0009232137 t.n.v. Stichting Vrienden van Hokisa.



**Masiphumelele-
we will make it
together!**