

NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HOKISA IN NEDERLAND

HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.



HET NIEUWE 'HOUSE OF SUCCESS' VOOR DE TIENERS

10 jaar HOKISA

Op 1 december 2002, wereldaidsdag, opende Aartsbischop Desmond Tutu het HOKISA-huis. Nu, tien jaar later, kan iedereen tevreden terugkijken: de initiatiefnemers, het team, de kinderen, donateurs en alle anderen die een bijdrage hebben geleverd.

Wie had toen durven dromen dat het zo goed zou gaan? Er wonen nu 20 kinderen, sinds dit voorjaar verdeeld over 2 huizen, waarvoor de kids de namen bedachten: het House of Joy voor de jonge kinderen tot 12 en het House of Success voor de tieners. Ieder gebouw heeft een eigen teamleider: Eunice voor de kleineren, Mandisa voor de jongeren. Maar er blijft een intensief contact over en weer, want het nieuwe gebouw staat vlak naast het oude, op de plaats van de voormalige groentetuin. En de indaba's voor het team en de kindervergaderingen zijn nog steeds gemeenschappelijk.

De nieuwe situatie vereiste ook andere werkschema's, die het team bedacht. In ieder huis zijn er overdag twee child-care workers aanwezig, van wie er steeds een blijft slapen. Het rooster geldt voor een week; dan zijn de koppels een week vrij. Dat bevalt iedereen uitstekend. Voor de kinderen is er nu meer continuïteit en de vaste child-care koppels zijn inmiddels perfect op elkaar ingespeeld. In het nieuwgebouwde kantoor werken Robyn, de directeur, en Sue, de maatschappelijk werkster.



Het opdelen in twee units kon worden bekostigd mede dankzij steun uit Nederland. Twee fondsen leverden een flinke bijdrage, en ook de Wilde Ganzen droegen bij door binnengekomen bedragen te vermeerderen.



EEN FEESTMAAL ALS WELKOM

Wij, het bestuur van de Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland, hebben het in oktober allemaal met eigen ogen kunnen zien. De gezamenlijke reis was een oud plan, en we hebben er 7 jaar maandelijks voor gespaard.



Bij HOKISA werden we feestelijk ontvangen door de aanwezige teamleden en alle kinderen. Het was hartverwarmend en heel gezellig. Een aantal kids liep met ons mee om hun township te laten zien. Overal hadden ze vriendjes en vriendinnetjes. De medewerkers van de bibliotheek nodigden ons uit om binnen een kijkje te nemen.



Prachtig dat er steeds meer voorzieningen voor de bewoners bij komen. Dat is ook wel nodig, want het afgelopen decennium is het inwoneraantal van Masiphumele verdubbeld, van rond de 20.000 naar plusminus 40.000 nu. In de township staan inmiddels flink wat meer stenen huizen dan 10 jaar geleden.



Tegelijkertijd groeide ook de dichtbevolkte, 'illegale' wijk in de wetlands, waar de leefomstandigheden meer dan erbarmelijk zijn.

In de herfst verscheen bij de Duitse uitgeverij Peter Hammer het boek African kids, Eine südafrikanische Township Tour. Het is een ontroerend fotoboek waarin Sive, het allereerste HOKISA – kind, de lezers meeneemt op een fototour door zijn eigen township, Masiphumelele. Lutz van Dijk schreef de tekst, als 'ghostwriter' vanuit het perspectief van zijn gids Sive. Ook enkele andere HOKISA kinderen doen hun verhaal: Aphwe en zijn zus Panana, Ayakha, Xolelwa en Mbu. Teamleider Eunice vertelt hoe



ze, gesloopt door aids en wanhopig, in 2002 bij HOKISA onderdak zocht en vond voor haar zieke 2-jarige zoon Zimi. Dank zij de retrovirale medicijnen kon ze in 2003 weer aan het werk, als child-care worker bij HOKISA. Zimi, die inmiddels weer bij zijn moeder woont, werd onlangs 12, een leeftijd die niemand destijds voor hem mogelijk zag.

Het boek, jammer genoeg alleen nog in het Duits verschenen, is een aanrader voor ieder die zich met HOKISA verbonden voelt.

**Te bestellen via www.peter-hammer-verlag.de
Prijs: € 19,90.**

Donatie via Schenkservice

Het afgelopen jaar hebben twee donateurs via Schenkservice een substantiële, meerjarige bijdrage laten vastleggen in een notariële akte. Een geweldig gebaar voor HOKISA, en een slimme manier van doneren: afhankelijk van inkomen en leeftijd ontvangt de schenker 16 tot 52 % van de schenking terug via belastingaftrek. Ook geïnteresseerd? Zie voor meer info:

www.schenken.nl

De Damloop

Ook dit jaar lieten een aantal Dam-tot-Dam lopers van Spirit, centrum voor jeugdzorg en opvoedhulp, zich sponsoren voor HOKISA. De enorme opbrengst, € 2.004,-, gaat dit keer naar speciaal onderwijs en sport/spelmateriaal.

Schilderijen voor HOKISA

Monique de Meyere, een begenadigd schilderes, bezocht eerder dit jaar Zuid Afrika en kwam via de internationale huiswerk-vrijwilligerscentrale African Impact in contact met HOKISA. Ze was onder de indruk. Om



geld in te zamelen organiseerde ze in oktober een verkooptentoonstelling bij haar thuis. Die leverde maar liefst € 1.600,- op. De bezoekers kregen ook informatie over HOKISA mee naar huis.

10 jaar HOKISA

Kerstactie van het Reynaertcollege

Op 21 december organiseert het Reynaertcollege in Hulst (Zeeuws Vlaanderen) een kerstmarkt op de Grote Markt. Elke klas heeft dan een kraampje waar de leerlingen van alles verkopen om zoveel mogelijk geld op te halen voor de vier goede doelen die geselecteerd zijn voor deze kerstactie. HOKISA is er één van en daar zijn we heel blij mee! Bent u in de buurt? Kom dan de 21e 's ochtends even kijken! En iets kopen, natuurlijk.



Donateursbijeenkomst 2012: Meet and Greet

Op 3 oktober ontmoetten Robyn, directeur en Eunice, teamleider, een aantal Nederlands donateurs en belangstellenden, dit keer in het Amsterdamse café 't Blaauwhoofd. De bezoekers kregen een eerste drankje gratis, en ondanks de wat lawaaiige omgeving was het een geanimeerde bijeenkomst met een persoonlijke touch. Robyn en Eunice waren in Amsterdam op de terugreis van hun bezoek aan Duitsland waar ze verschillende scholen bezochten en lezingen hielden.



10 jaar Hokisa

Koninginnedag 2012

Het Hokisaplein was ook dit jaar een bruisende ontmoetingsplaats vol activiteiten zoals een snelcursus breien, massage en het schilderen van henna tattoos. Met muziek en natuurlijk koffie en een keur aan eigengebakken taarten. De opbrengst was dit keer maar liefst € 2.040,-. Ongelooflijk dat het bedrag ieder jaar nog weer blijkt te kunnen groeien!

Heel veel dank aan ieder die een bijdrage leverde.



Masiphumelele- we will make it together!

**Masiphumelele-
we will make it
together!**



Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland
Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout
Meer weten? Mail naar hokisa.nl@hetnet.nl
of kijk op www.hokisa.nl of www.hokisa.co.za

Giften: Giro 9232137
t.n.v. Stichting Vrienden van Hokisa.

Doelstelling HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.

Donaties Het draaiende houden van het HOKISA-huis kost nu rond de € 6.600,- per maand. Jullie bijdragen zijn dus meer dan welkom! Wil je periodiek een vast bedrag overmaken, vraag dan een machtigingskaart aan op ons e-mail adres: hokisa.nl@hetnet.nl

Donaties aan HOKISA zijn aftrekbaar voor de belasting. Op de website kun je lezen hoe dat in z'n werk gaat.

Contact mail: hokisa.nl@hetnet.nl
Postadres: Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout.

Tekst Nieuwsbrief: Stichting Vrienden van HOKISA Nederland (Vera Habers, Dineke Koerts, Els Schellekens, Ineke Verweij en Constance Vos).

Vormgeving en drukwerk mogelijk gemaakt door:
Sterk Ontwerp bno (www.sterkontwerp.nl)
MewaDruk (www.mewadruk.nl)