



# NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HOKISA IN NEDERLAND

HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.



## IN EEN NIEUW, EIGENTIJD'S JASJE!

Met veel dank aan Robert Sterk van Sterk Ontwerp bno ([www.sterkontwerp.nl](http://www.sterkontwerp.nl)) en Oktober ([www.oktober.nl](http://www.oktober.nl)), mensen met een warm hart voor HOKISA, die deze nieuwsbrief (gratis!) voor ons ontworpen en gedrukt hebben.

Veel dank ook aan alle vaste donateurs, die voor een **solide basis van bijna € 7.000 per jaar** zorgen. Tel daarbij op de inkomsten uit incidentele giften en acties van scholen, feesten, jubilea, sponsorlopen en kerkcollectes, met als resultaat dat we in mei weer € 25.000 konden overmaken naar Zuid-Afrika. Dat bedrag kwam binnen in de eerste helft van 2007!

WE DANKEN IEDEREEN NOG EENS HARTELIJK VOOR ALLE STEUN, FINANCIËEL OF ANDERSZINS.

Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de vier laptops die we voor het HOKISAHUIS in ontvangst mochten nemen.

Binnenkort wordt het jaarverslag over 2006 op [www.hokisa.nl](http://www.hokisa.nl) gepubliceerd.

STICHTING VRIENDEN VAN HOKISA NEDERLAND

Masiphumelele- we wil make it together!

## Ontwikkelingen in Zuid-Afrika

OP DIT MOMENT wonen in het HOKISA huis 16 kinderen, in de leeftijd van 2 tot 13 jaar. Twee jongeren, van 17 en 19, hebben hun eigen kamer in het HOKISA Peace House, waar ook de HOKISA-staffleden wonen. Dat betekent woekeren met de ruimte, kamers slim herinrichten en zelfs verbouwen: er is nu een 'studyroom' bijgebouwd, waar de oudere kinderen ongestoord hun huiswerk kunnen maken. Want 8 kinderen gaan naar school, in Masiphumelele of in het township Ocean View maar ook in het nabijgelegen stadje Fish Hoek, buiten de townships. Verder is de week gevuld met allerlei activiteiten die bij een druk schoolbestaan horen: voetbal, hockey, en bijles Engels of wiskunde, want de meeste kinderen hebben heel wat in te halen. Met z'n allen bezoeken de HOKISA-kinderen op maandag de openbare bibliotheek. En op vrijdagmiddag is er hiphopdances 'in da house!' In het weekend gaan ze op stap: naar het museum, de bioscoop, samen koken, bij mooi weer naar het strand of zelfs bergen beklimmen. Dat kan, want het gaat heel goed met de kinderen: ze zijn gezond en fit, ondanks de zware Aids-remmers die een aantal moet slikken. Bij sommigen, die al lang deze medicijnen hebben, is het virus niet eens meer aan te tonen! Dat is natuurlijk fantastisch! Een groot compliment is hier op z'n plaats aan het HOKISA-team (6 vrouwen en 2 mannen), dat het precieze dagschema van deze medicatie nauwgezet handhaaft. Mooi is ook dat dit team steeds zelfstandiger opereert, zodat Lutz van Dijk en Karin Chubb zich eind 2008 naar verwachting als directeur kunnen terugtrekken.



HOKISA kids kunnen bergen beklimmen!



In het weekend op stap

## De Township Masiphumelele

HET IS NU WINTER in Zuid-Afrika en dat is altijd een moeilijke tijd. Het is koud en nat en de mensen wonen veelal in erbarmelijke omstandigheden. De townships hebben te kampen met overstromingen en omdat er in de 'shacks' op open vuur gekookt en gestookt wordt, is het gevaar voor brand levensgroot. Ook in Masiphumelele zijn onlangs weer 20 'shacks', recht tegenover het HOKISA-huis, in de as gelegd en hebben de bewoners -weer!- alles verloren. Lutz van Dijk: "wij waren met z'n allen aan het blussen met emmers water (tot eindelijk de brandweer kwam) en later tot diep in de nacht aan het helpen met dekens en warme soep. Ik ben blij dat wij het nieuwe housing project "Amakhaya ngoku" (Homes now!) hebben, dat veel mensen hoop geeft". Volgens plan wordt er in 2008 een begin gemaakt met de bouw van 400 echte huizen. Het project staat los van HOKISA, maar Lutz en HOKISA staffid Shirley werken als vrijwilliger hieraan mee. De huizen zullen gebouwd worden naar voorbeeld van het HOKISA Peace House.

# Activiteiten in Nederland

DE TEAMLEDEN-VAN-HET-EERSTE UUR, MANDISA MAHLUMBA EN LUNGELo NQOJANA WAREN IN NEDERLAND, SAMEN MET LUTZ VAN DIJK, OP DOORREIS NAAR DUITSLAND. DAAROM ORGANISEERDEN WIJ VOOR DE TWEEDE KEER EEN DONATEURSBIJEENKOMST. NET ALS DE VORIGE KEER STELDE ANJA VAN 'T HOEDERDAEL HAAR WONING BESCHIKBAAR – EN OP ZONDAGMIDDAG 22 APRIL KWAMEN ER Z'N 50 TROUWE (EN NIEUWE!) DONATEURS. DE HOOFDROL OP DIE MIDDAG WAS WEGGELEGD VOOR MANDISA EN LUNGELo, DIE WE DAAROM GEVRAAGD HEBBEN OM EEN IMPRESSIE TE GEVEN (MET DANK AAN MARISE VAN DER EIJDEN VOOR DE VERTALING):

## Bezoek aan Vrienden van HOKISA NL (LUNGELo)

*Wat een ervaring!* Ikzelf, Lungelo, wist niet wat ik kon verwachten van een tweede bezoek aan vrienden van HOKISA. De vorige keer ben ik alleen in Duitsland geweest en toen merkte ik dat de mensen daar anders zijn dan ik gewend ben in Zuid Afrika. Met deze ervaring in mijn achterhoofd kwam ik met Mandisa naar Nederland. Het was ook heel belangrijk voor me dat Mandisa een goede tijd zou hebben. Het was voor ons allebei ons eerste bezoek aan Nederland.

*“Heb ik al gezegd dat ik me een ster voelde? Ja, echt! Het was net alsof we in een studio live werden geïnterviewd. Daarom was ik aanvankelijk ook een beetje zenuwachtig.”*

dat iedereen alles over HOKISA wilde weten en wilde helpen en dat was fantastisch om te horen en te zien. Alle aanwezigen toonden veel belangstelling voor de ervaringen in HOKISA. En voor ons is het altijd heel bijzonder om de mooie ervaringen in HOKISA met anderen te delen en te praten over de uitdagingen en de positieve resultaten die we hebben (en vieren). Iemand vroeg me eens of we ook met tegenslagen te maken krijgen in HOKISA omdat we het vooral over de goede dingen hebben en ook in de film laten zien. Ik zei hem dat we in de film de positieve resultaten benadrukken omdat we die willen koesteren, maar dat we ook heel moeilijke momenten hebben met deze kinderen. Maar ieder succes is reden voor een feestje.

*Er kwamen zoveel mensen naar me toe om met me te praten, dat ik nauwelijks tijd had om een glaasje sap te halen. Ze stelden allerlei*

*Wat me het meest opviel was hoe vriendelijk alle mensen waren. Het hoogtepunt was wel de presentatie die de Vrienden van HOKISA op de eerste dag hadden georganiseerd. Je weet nooit precies wat je kunt verwachten op zo'n bijeenkomst en daardoor was ik een beetje zenuwachtig voordat Els me begon te interviewen. Maar aangezien Mandisa op me rekende kon ik niet laten merken dat ik zenuwachtig was.*

*En toen het interview. Els stelde ons zo op ons gemak (dank je Els!). Ik kan eigenlijk niets speciaals zeggen over het interview, alleen*

vragen, niet alleen over HOKISA, maar ook over het weer in Kaapstad en de situatie in Zuid Afrika en onze regering en hoe het voor mij als man is om te werken met kinderen en hoe we in HOKISA omgaan met de stigmatisering van HIV slachtoffers. Heel bijzonder... .

Heb ik al gezegd dat ik me een ster voelde? Ja, echt! Het was net alsof we in een studio live werden geïnterviewd. Daarom was ik aanvankelijk ook een beetje zenuwachtig.

## (MANDISA)

*Voor mij was dit een hele ervaring want ik had nog nooit zo ver gereisd. Van te voren wist ik echt niet wat ik kon verwachten en wat voor mensen ik zou ontmoeten. Maar de anderen die HOKISA NL al eens hadden bezocht zeiden me al dat we een heel warm onthaal zouden krijgen.*

*Toen we in Amsterdam aankwamen zag ik dat de meeste mensen hier veel gebruik maken*

*van het openbaar vervoer, treinen en trams. En ik verbaasde me erover dat iedereen fietst, dat fietsen zo belangrijk is. Ik zag mooi aangeklede mensen, mannen en vrouwen, in dure kleding met een laptop op de fiets. Ik had me nooit gerealiseerd dat fietsen zo belangrijk kon zijn.*

*Amsterdam is een mooie stad met al die mooie gevels die allemaal weer anders zijn. Ik vind de geschiedenis van de stad heel interessant en het idee achter de woonboten spreekt me erg aan. Het was ook zo leuk om op een woonboot te logeren. (Dank je, Els!).*

Het hoogtepunt in Holland was voor mij de ontmoeting met de donateurs en andere Vrienden van HOKISA. *“Banobuntu banobubele” - Ze zijn goed en gul.*

*“Het hoogtepunt in Holland was voor mij de ontmoeting met de donateurs en andere Vrienden van HOKISA. “Banobuntu banobubele” - Ze zijn goed en gul.”*

**Masiphumelele-  
we will make it  
together!**

**Doelstelling** HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van HIV/Aids.

**Donaties** Het draaiende houden van het HOKISA-huis kost nu rond de € 6.600,- per maand. Jullie bijdragen zijn dus meer dan welkom! Wil je periodiek een vast bedrag overmaken, vraag dan een machtigingskaart aan op ons e-mail adres: [hokisa.nl@hetnet.nl](mailto:hokisa.nl@hetnet.nl).  
*Donaties aan HOKISA zijn aftrekbaar voor de belasting. Op de website kun je lezen hoe dat in z'n werk gaat.*

**Contact** Voor vragen, opmerkingen en tips zijn wij bereikbaar via ons e-mailadres [hokisa.nl@hetnet.nl](mailto:hokisa.nl@hetnet.nl)

**Andere post kun je sturen naar:**  
Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland,  
Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout.

Deze uitgave kwam tot stand door de inzet van Vera Habers, Dineke Koerts, Els Schellekens, Ineke Verweij en Constance Vos die de teksten verzorgden.  
Vormgeving: Sterk Ontwerp bno ([www.sterkontwerp.nl](http://www.sterkontwerp.nl))  
en digitaal drukwerk: Oktober ([www.oktober.nl](http://www.oktober.nl))



Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland  
Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout  
Meer weten. Mail naar [hokisa.nl@hetnet.nl](mailto:hokisa.nl@hetnet.nl) of  
kijk op [www.hokisa.nl](http://www.hokisa.nl) of [www.hokisa.co.za](http://www.hokisa.co.za)  
Giften: Giro 9232137 t.n.v. Stichting Vrienden  
van Hokisa NL te Amsterdam.