

Hokisa breidt uit!

In de vorige nieuwsbrief meldden we al, dat de nieuwe wet op de kindertehuizen in Zuid-Afrika ook gevolgen zal hebben voor HOKISA. Inmiddels zijn Sue, maatschappelijk werkster voor HOKISA, het ministerie van sociale zaken en het bestuur van HOKISA, overeengekomen dat

het huidige HOKISA kindertehuis ('Childrens' Home') per 1 januari 2013 de status van 'Child and Youth Care Centre' krijgt.

Voorwaarde is dat HOKISA twee nieuwe gebouwen realiseert: Naast het bestaande huis voor de kleinere kinderen wordt een huis voor de jongeren

('Youth Care Centre') gebouwd (waar nu de moestuin is) en bij de ingang komt een 'Counseling Centre' met een kantoor voor directeur Robyn, de teamleiders Mandisa en Eunice en Sue, de maatschappelijk werkster, en een ruimte voor kleine vergaderingen en bezoekers. Daar kunnen ook mensen uit de township voor advies terecht. De bouw is inmiddels gestart en naar verwachting zal het Youth Care Centre voor de tieners al voor de zomer geopend worden.

De kinderen en jongeren bij HOKISA zijn erg enthousiast. Ook de medewerkers vinden het een goed plan. Door de opsplitsing in twee kleinere groepen van ca 10 kinderen zullen ze de individuele kinderen meer aandacht kunnen geven. En het mooiste

nieuws is: alle kinderen en alle teamleden kunnen bij HOKISA blijven! Daarnaast blijft HOKISA doorgaan met het zoeken naar familieleden of pleegouders die een kind in hun gezin willen opnemen. Onlangs is een van de tieners na zijn achttiende verjaardag verhuisd naar een pleeggezin in KwaZulu-Natal, waar hij het erg naar zijn zin heeft en zijn school af kan maken.



Website HOKISA vernieuwd



Een tip: kijk eens op www.hokisa.co.za De website van HOKISA is vernieuwd en staat vol met interessante en actuele informatie uit Zuid-Afrika. Bijvoorbeeld over het zomerkamp van de 'HOKISA familie' naar Beaverlac in de Cederberg bergen, dat ieder jaar in december plaatsvindt, tijdens de grote vakantie. Robyn schreef: 'Het is altijd het hoogtepunt van het jaar voor de kinderen, ze genieten ENORM van de natuur, de dieren en de 'braais' 's avonds.'





HELEN ZILLE MET ROBYN EN EUNICE

Helen Zille op bezoek

In de rubriek 'news' staat een verslag van het bezoek aan HOKISA van Helen Zille, de premier van de Western Cape, op 17 januari 2012. In een reactie op de Children's Act zei ze ondermeer:

'Zoals de kinderen bij HOKISA opgroeien, waar vanuit een holistische benadering naar de ontwikkeling van het kind gekeken wordt, en waar voldoende capaciteit is om die ontwikkeling te begeleiden - dat is een model dat we in Zuid-Afrika eens goed zouden moeten bekijken.'

Tijdens deze bijeenkomst vertelde ook HOKISA teamlid Eunice Mbanjwa haar verhaal. Hoe ze in 2003 als zieke moeder met een doodziek kind naar Masiphumelele kwam, op zoek naar werk. Ze kreeg te horen dat haar zoon vast en zeker voor zijn twaalfde levensjaar zou overlijden. Wanhopig bracht ze hem naar HOKISA - en bood zichzelf als vrijwilliger aan. Nu is Eunice is gediplomeerd kinderverzorgster en teamleider - en haar zoon vierde onlangs zijn twaalfde verjaardag!

Kids' Stuff Kids' Stuff is de rubriek op de website waarop de HOKISA kids verhalen, diploma's, gedichten en kunst 'posten'. Kijk op www.hokisa.co.za/kids/



The Feeling I Know (by Xolelwa)

I know what its like to feel pain
 I know what its like to be in the pouring rain
 I know what its like to have every mistake
 pointed out
 I know what its like to be kicked when I am
 at my lowest
 I know what its like to be understood
 And I know what its like to be alone

Lees het vervolg van Xolelwa haar gedicht op:
<http://www.hokisa.co.za/kids/>



Koninklijk bezoek!

In november bezoekt Camilla, hertogin van Cornwall en echtgenote van Prins Charles, de bibliotheek van Masiphumelele. Lutz van Dijk doet verslag van het koninklijk bezoek:

'Ik was er ook, met een aantal stafleden en de meeste kleinere kinderen. Maar onze Anita maakte de meeste indruk op HKH, door zich op geen enkele manier aan het protocol te houden. Na lang wachten kwam de hertogin eindelijk aanrijden in een grote zwarte limousine (Lebo van 8 vond het geweldig!). Ze wandelde de bieb binnen en kwam meteen naar de hoek waar ik met de kleintjes in prentenboeken zat te kijken. We sprongen allemaal overeind (ik met Anita op de arm) en de hertogin bleef voor Anita en mij staan. Iemand van de

bieb fluisterde Camilla toe: 'Dit is dr. Lutz met kinderen van HOKISA, een thuis voor kinderen met HIV/Aids'. De hertogin gaf eerst mij een hand, toen Anita en die twee raakten aan de praat, begeleid door zo'n 30 flitsende camera's:

Hertogin: hoe heet je ?

Anita: Anita.

Hertogin: Hoe oud ben je?

Anita: Vijf.

Hertogin: Ik heet Camilla. Kun je 'Camilla' zeggen?

A: Nee! (met een grote Anita-lach!)

Iedereen barstte in lachen uit. Geen slechte start voor een koninklijk bezoek!

Boek Mbu

In onze vorige nieuwsbrief kondigden wij het boek aan van HOKISA-kid Mbu Maloni, Nobody will ever kill me.

Het levensverhaal van de 17-jarige Mbu kreeg veel publiciteit. De Zuid-Afrikaanse krant Die Huisgenoot kopte op 19 januari 2012: Die Dagboek van Mbu Maloni. Nes Anne Frank van ouds het dié tiener oor sy talle ontberings geskryf – met dié verskil: Hy het oorlee. Wat zoveel betekent als: net als Anne Frank vroeger heeft deze tiener over zijn vele ontberingen geschreven – met dit verschil: hij heeft het overleefd. Dan volgt een artikel van twee pagina's. Een quote:

En watter storie is dit nie. In 100 bladsye vertel Mbu van sy stryd om blote oorlewing: van hoe sy alkoholis-ma hom uit die huis gegooi het, die dood van sy geliefde broer, die skokbeskuldiging van sy ouma op

Graaff-Reinet dat hy 'n vreeslike misdaad gepleeg het, sy tyd in aanhouding as verhoor afwagende, die moord op sy vriend. Dis 'n verhaal van ontbering, maar ook van hoop. Want eindelijk beland die verستoting by Hokisa (Homes for Kids in South Africa) se kinderhuis in Masiphumelele. Dis hier waar Lutz, as 'n medestigter, die seun gehelp het om die stukke van sy lewe op te tel en later daarvoor te skryf.



Voor wie het hele artikel in het Afrikaans wil lezen: het staat op www.hokisa.nl, onder de rubriek Nieuws.

Donateurs- bijeenkomst 2012:

Meet & Greet

Begin oktober bezoeken Robyn, directeur en Eunice, senior childcare worker, Amsterdam. Traditiegetrouw organiseren wij dan een bijeenkomst waarop de Nederlandse donateurs hen kunnen ontmoeten. Belangstelling?

**Reserveer vast in uw agenda:
woensdag 3 oktober,
van 19 uur tot 21 uur
bent u van harte welkom!**

Zodra de locatie bekend is, sturen we die per e-mail aan de vaste ontvangers van deze nieuwsbrief. De bijeenkomst wordt ook aangekondigd op onze website, www.hokisa.nl.



Al drie keer hebben we succesvol samengewerkt met Wilde Ganzen voor een HOKISA doel; in 2005 hielpen zij met de aanschaf van een busje dat gebruikt wordt om met alle kinderen activiteiten te doen. De keuken werd in 2009 gerenoveerd en in 2010/2011 is de (speel)tuin van het huis opgeknapt. Onlangs hebben we een vierde aanvraag ingediend bij de Wilde Ganzen, dit keer voor de verbouwing van het HOKISA huis. Begin april wordt onze aanvraag in behandeling genomen; via de site (www.hokisa.nl) houden wij u op de hoogte.

Doelstelling HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.

Donaties Het draaiende houden van het HOKISA-huis kost nu rond de € 6.600,- per maand. Jullie bijdragen zijn dus meer dan welkom! Wil je periodiek een vast bedrag overmaken, vraag dan een machtigingskaart aan op ons e-mail adres: hokisa.nl@hetnet.nl

Donaties aan HOKISA zijn aftrekbaar voor de belasting. Op de website kun je lezen hoe dat in z'n werk gaat.

Koninginnedag 2012

Het is inmiddels een mooie traditie geworden: donateurs, vrienden en passanten

ontmoeten elkaar op Koninginnedag op het HOKISA-plein in Amsterdam Oost, waar ook dit jaar weer van alles te beleven zal zijn. Of kom simpelweg genieten van een versegette bakje koffie of thee met een stuk zelfgebakken taart, hopelijk gekoesterd door het Oranjezonnetje. En natuurlijk zijn goed

verkoopbare spullen ook weer van harte welkom: de gehele opbrengst van Koninginnedag gaat tenslotte (hopelijk vermeerderd door de Wilde Ganzen) naar Zuid Afrika. Neem voor het aanleveren van spullen contact op met een van de Vrienden van Hokisa of kijk op de website: www.hokisa.nl



Braai

Op 24 september 2011 had HOKISA een stand op de Braai4heritage in Uithoorn, georganiseerd door Jos van Krimpen (exclusiveculitravel.nl) in het kader van de Zuid-Afrika-dag 2011. Naast gesprekken met diverse geïnteresseerden leverde deze dag ook nog ruim 200 euro cash op.

**Masiphumelele-
we will make it
together!**



Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland
Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout

Meer weten? Mail naar hokisa.nl@hetnet.nl
of kijk op www.hokisa.nl of www.hokisa.co.za

Giften: Giro 9232137
t.n.v. Stichting Vrienden van Hokisa.